



Zondag 2 februari 2025



Een paar weken geleden mocht ik weer in Parijs rondwandelen. En wat is Parijs zonder een bezoek aan het Louvre. Een van mijn lievelings-schilderijen dat daar hangt, is het prachtig schilderij van Giovanni Serodine. Jezus bij de schriftgeleerden. Jezus heeft alle aandacht hoewel je ook ziet dat sommigen denken: wat moet dat joch, die timmermanszoon?

Jezus vertelt beziel, de jonge jongen bevlogen van wat er geschreven staat. Het is zijn leven, het is zijn bestemming. Zoals je ooit als kind ergens enorm naar verlangde of uitzag en dan gebeurde het ook echt. Niet alleen als kind trouwens. Zo is Jezus daar, vervuld van dat ene: het vleesgeworden woord, het warme kloppende hart, heden is het Schriftwoord aan u vervuld. En het is rondom het paasfeest dat hij daar met zijn ouders is. Ze zijn Jezus gedurende drie dagen kwijt. Na drie dagen wordt Hij teruggevonden, te midden van de schriftgeleerden in de tempel, in het huis van zijn vader.

Hij gelooft in wat Hij vertelt. Hij vindt er houvast, moed, inspiratie in. Hij weet waar het verhaal over gaat, het verhaal van God en mensen. Hij zal het aan den lijve ondervinden. Dat verhaal, dat een leven vormt en een leven lang meegaat.

Daar gaan we het zondag over hebben. Met de woorden van Psalm 71 zoals Karel Eykman die aanvoelde en vertolkte - en Karel Eykman, Oud Testamenticus - kon het weten. Woord voor Woord. Ooit mocht ik hem thuis in Amsterdam beneden bij mijn huurbaas en zijn dispuutsgenoten ontmoeten, spreken en voorzien van

koffie, worst, kaas en wijn (ik was de student van boven op zolder die heel graag en met liefde hielp met de catering). Wat een ontzettend warme, aardige man (mijn huurbaas trouwens ook). Zij zijn niet meer Karel en Co. Wat een goede mensen. Zo'n ontmoeting gaat een leven lang mee in de herinnering.

Het leven vormt een mens, ontmoetingen vormen een mens. Maar ontmoetingen met de feiten en gebeurtenissen vormen je ook. Het geloof bladdert af door zoveel beelden van verschrikking, er slaan bressen in ons houvast. En toch.... Psalm 71 is de psalm van deze zondag. In die psalm gaat het daar ook over.

Samen met de diakenen en een delegatie uit de Cantorij bereidden we deze viering voor. De liederen zullen ook samen even voor de dienst geoefend worden. Want dat is mooi. Hoe mooi onze Cantorij de prachtige liederen die er zijn mee kan ondersteunen hoorden we ook bij het afscheid dat we donderdag moesten nemen van Reina Ruumpol. Zij hield van het Reislied. En de Cantorijleden in de kerk aanwezig zongen de coupletten. En wij samen allemaal het refrein. Zo mooi de stemmen die elkaar vonden..... we zijn als mensen allemaal op zoek en op reis naar bestemmingen waar we samen kunnen zijn en tot samenklank kunnen komen.

Welkom bij de viering!

Diaconie

In Ethiopië kan het door de klimaatveranderingen lange tijd droog zijn of valt er veel regen. Daardoor sterft vee, mislukken oogsten en moet er voedselhulp worden gegeven. Met steun van Kerk in Actie en hulporganisaties worden de bewoners geleerd zich aan te passen. Irrigatielandbouw, een boerenbedrijfje starten, geiten kopen en door goede verzorging de geiten verkopen met winst. Ook meubels maken, apparaten repareren, kleding ontwerpen behoren tot de mogelijkheden. Samen met de Ethiopische kerk worden mooie resultaten bereikt. Diaconaat ver weg, maar zo heel erg nodig!!! Uw gaven mogen in de collectezak of naar NL37RABO0311052878 t.n.v. Collecten Diaconie m.v.v. Ethiopië.



Vorige week collecteerden we voor het Nederlands Bijbel Genootschap. U gaf € 496,90!!
Hartelijk dank en groet, Ank

Via de familie van de Venis kregen wij een bedankje van Faridpur (leprazorg Nigeria) voor het mooie bedrag van € 3200,-, overgemaakt na de Wintermarkt.

“Fantastisch dat in jullie Protestantse kerk gedurende meerdere jaren zulke mooie bedragen zijn ingezameld.”

Een nieuw lied

In de viering van zondag a.s. zingen we weer samen mooie liederen, u en de Cantorij.
Er is één nieuw lied: "Wat ik gewild heb, wat ik gedaan heb..." . Een lied van Huub Oosterhuis:
*Wat ik gewild heb,
wat ik gedaan heb,
wat mij gedaan werd,
wat ik misdaan heb.*

*Wat ongezegd bleef,
wat onverzoend bleef,
wat niet gekend werd,
wat ongebruikt bleef.*

*Al het beschamende,
neem het van mij.
En dat ik dit was
en geen ander.*

*Dit overschot van stof van de aarde,
dit was mijn liefde.
Hier ben ik.*

Om tien uur beginnen we de viering met het zingen van dit lied. De Cantorij begint en samen herhalen we het. We hopen dan, dat het later in de viering al iets minder een 'onbekend lied' is geworden. Het staat ook in het liedboek als lied 962.

Dit lied is ook al te beluisteren op YouTube, gezongen door [Trijntje Oosterhuis](#)

De Cantorij

40 Dagentijdkalender

Nog even en we leven in de tijd naar Pasen, de veertigdagentijd. De PKN biedt naast een papieren kalender ook de mogelijkheid om iedere dag een mail te ontvangen met de inhoud van die dag. Hiervoor kunt u zich aanmelden via:

[Veertigdagentijdkalender.](#)

Orde van dienst 2 februari



We zingen enige liederen door, samen met de Cantorij onder leiding van Joop Neijenhuis.

Woord van welkom door de ouderling van dienst en mededelingen vanuit de diaconie rondom de inzameling der gaven.

Aansteken van de paaskaars

Inleidend orgelspel

Moment van stilte en inkeer

Samenzang: NLB 221: 1, 2, 3

Bemoediging en groet

Samenzang: NLB 276: 1, 3

Inleiding op het Kyriegebed; Cantorij en gemeente NLB 962

Glorialied: Zij waren één van hart en ziel

Dienst van het Woord

Lezen: Psalm 71 in de bewerking van Karel Eykman:

“Niet de preek, maar het verhaal”

Overdenking

Zingen: “Droom die ons maar niet verlaat”

Voorbeden

Muziek: Diakenen halen brood en wijn op en begeleiden de aanwezigen naar hun plaats in de kring

Ter inleiding op het avondmaal zingen we NLB 385: 1, 2, 3, 4

Tafelgebed: "Als je brood deelt, deel je macht"

Instellingswoorden en Onze Vader

Zingen tijdens de rondgang: Gospodi Boje en Nade te Turbe

Danklied: "Moge het delen van dit brood"

Heenzending en zegenbede:

Slotlied: NLB 419: 1, 2, 3

En tot slot...."Wij... niet alleen ik of jij...."

Facebook PG Brummen

Wist u dat we ook een facebookpagina hebben?

Klik op het blauwe facebooklogo in deze nieuwsbrief.



Over de nieuwsbrief

Kopij inleveren voor donderdagavond 18 uur bij onderstaand mailadres.

Verzending en administratie: Hetty Wijgman
Aan- of afmelden kan door een mail te sturen naar: nieuwsbrief@pknbrummen.nl





Zondag 2 februari 2025

Dwaze moeders' zo werden/worden de vrouwen genoemd die opstonden tegen het onrecht hun aangedaan door zogenaamde regeringen. Ze riepen om duidelijkheid om hun verdwenen kinderen. Ze hielden het in Argentinië jaren vol.

De moeder van Mozes is ook zo'n vrouw. Tegen de dictatuur in die haar zoon wil vermoorden staat ze op en bouwt ze een doodskistje voor haar zoon die een reddingsboot wordt. De naam van de zoon draagt dan ook een belofte in zich.

Welkom om 10 uur in de kerkdienst. Voorganger is Jolanda Aantjes, organist is Hans Aantjes.

Agenda Hall en Voorstonden



AGENDA

Dinsdag 4 februari

De Wheme

10.00 – 12.00 uur Koffiedrinken met een praatje
(org. Ouderenwerk Hall)

Woensdag 5 februari

Dorpsstraat 46

09.30 – 11.30 uur Kring 'Ode aan de Verliezer'

Donderdag 6 februari

Ludgeruskerk

09.00 – 09.15 uur Ochtendgebed
09.15 – 11.00 uur Kerk open, pastor aanwezig
19.00 – 20.30 uur Kerkkoor

40 Dagentijdkalender

Nog even en we leven in de tijd naar Pasen, de veertigdagentijd. De PKN biedt naast een papieren kalender ook de mogelijkheid om iedere

dag een mail te ontvangen met de inhoud van die dag. Hiervoor kunt u zich aanmelden via:

[Veertigdagentijdkalender.](#)

Orde van dienst 2 februari

Welkom

Zingen Psalm 93: 1 en 4 De Heer is koning

Bemoediging en groet

Zingen Psalm 65: 1 De stilte zingt u toe

Gebed om Gods ontferming

**Muziek: 'Auschwitz-Birkenau' uit de film
'Schindler's List'**

Gebed om licht van de heilige Geest

Bijbellezingen:

Exodus 2: 1-10 en Matteüs 28: 1-8

Zingen Lied 781 Kind van God gegeven

Verkondiging

Muziek

**Zingen Lied 982 In de bloembol is de
krokus**

Dank- en voorbeden, stilte en Onze Vader

Collecten

Zingen Lied 305 Alle eer en alle glorie

Zegen *met gezongen Amen*

Ontmoeting

Facebook PG Hall en Voorstonden

Wist u dat we ook een facebookpagina hebben?

Klik op het blauwe facebooklogo in deze nieuwsbrief



Over de nieuwsbrief

Kopij inleveren voor donderdagavond 18 uur bij onderstaand mailadres.

Verzending en administratie: Hetty Wijgman
Aan- of afmelden kan door een mail te sturen naar: nieuwsbrief@pknbrummen.nl