



Zondag 18 oktober '20

Werelddiaconaat



In Mattheüs 22 vers 15- 22 wordt aan Jezus de vraag gesteld: Is het toegestaan belasting te betalen aan de keizer? Dat is een diep principiële vraag waarop nog niet zo gemakkelijk een antwoord is te geven. Als mens leef je in systemen waaraan je je nauwelijks kunt onttrekken.

Je hebt geld op een bank staan. Diezelfde bank sluipt crimineel geld door zonder daar melding van te doen. Je stapt in een auto en je weet tegelijk dat je daarmee het milieu vervuilt.

Is het toegestaan om deel uit te maken van systemen die voor grote delen verwerpelijk zijn?

Je zou in je hart helemaal puur willen leven maar kan dat?

Voor je het weet zit je tot over je oren verstrikt in allerlei dilemma's van het leven.

Aan Jezus wordt gevraagd: Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen?

Jezus ervaart dubbelheid in die vraag. Hij ageert: hypocrieten! Waarom stellen jullie mij op de proef? En dan geeft hij als antwoord: 'Geef aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is.' Wat is dat voor antwoord? Is het ironie? Probeert hij de kool en de geit te sparen?

Is het een slim diplomatiek antwoord om beide groepen tevreden te stellen? Of roept hij op tot gehoorzaamheid aan de overheid, aan de keizer?

Aanstaande zondag wil ik er dieper op ingaan! Je wordt uitgenodigd om de dienst te beluisteren via www.kerkwebbrummen.nl en voor degene tot 30 personen die zich hebben aangemeld: welkom! Hartelijke groet, Jan Ek

Aanmelden voor het bijwonen van de dienst kan op woensdag en vrijdag 17.00-20.00 uur.
Telefoon: Willy Hugen 0575-471633
Email: reserveer@pknbrummen.nl vanaf woensdag 17.00 uur.

Zondag 18 oktober collecteren wij voor het Werelddiaconaat. Het diaconaat verleent wereldwijd hulp bij acute nood, streeft naar een rechtvaardige verdeling van welvaart en macht, komt op voor verdrukten en onderhoudt contacten met organisaties zoals Amnesty International e.a. Uw bijdrage is zeer welkom.

Voor Vluchtelingenwerk Nederland ontvingen wij 109,48 euro en via overmaken 30,00 euro. Hartelijk dank en een goed weekend, Ank

U kunt een gift storten op onze bankrekening NL37RABO0311052878 t.n.v. Diaconie Collecten met vermelding van Werelddiaconaat.

Liederen in de dienst

De liederen die in de dienst worden gezongen zijn:
Lied 680, 1.2 en 4 Kom, Heilige Geest Gij vogel Gods
Lied 117d Laudate omnes gentes
Lied 840 Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom
Lied 833 Neem mij aan zoals ik ben
Lied 722 Uw stem, Heer, hebben wij gehoord

Vooruitblik

Zondag 25 oktober hopen we Bijbelzondag te vieren. Deze dienst wordt mee voorbereid door Wim Wisselink en Harm Buurma. Tegelijk zal in deze dienst afscheid en herbevestiging van ambtsdragers plaatsvinden.

We ervaren het als een bijzonder voorrecht dat er altijd zoveel vrijwilligers in de kerk actief zijn. Dat geldt op heel veel terreinen. Een nieuwe website, de begeleiding van de coronamaatregelen, het instuderen van de liederen, het vermenigvuldigen van liturgieën en nieuwsbrieven, teveel om op te noemen. Het wordt zeer gewaardeerd!

Houd moed, heb lief!

Over deze nieuwsbrief

Redactie: Jan Ek j.ek@kpnmail.nl

Kopij inleveren voor donderdagavond.

Verzending en administratie: Hetty Wijgman

Aan- of afmelden kan door een mail te sturen naar: nieuwsbrief@pknbrummen.nl

Intrededienst

Intrededienst 1 november

Graag hadden we ds. Boezewinkel in een volle kerk ontvangen, maar helaas vanwege de corona is dat niet mogelijk. Met de huidige maatregelen, waarbij maximum 30 personen samen mogen komen, is er in overleg met ds. Boezewinkel voor gekozen de intrededienst in besloten kring te vieren. Dit houdt in dat er alleen mensen aanwezig zullen zijn, die meewerken aan de totstandkoming van de dienst. De voorbereidingscommissie doet er alles aan om er toch een feestelijke dienst van te maken.

Dit houdt ook in dat uitnodigingen en gedane reserveringen komen te vervallen.

Om de dienst mee te kunnen beleven wordt de deze via een livestream op Youtube uitgezonden. (zondag 1 november a.s om 10.00uur)

Op www.kerkwebbrummen.nl staat de link naar deze livestream. De viering blijft nog enkele weken op internet staan, zodat u hem ook op een later tijdstip kunt bekijken.

Er zijn gemeenteleden die niet over internet beschikken en daardoor de dienst niet kunnen volgen. Het zou fijn zijn, als u deze mensen kent, om hen uit te nodigen de dienst bij u thuis te volgen.

Als u zelf geen internet heeft, schroom dan niet om iemand die u kent, te vragen of u bij hen mag aanschuiven.

We verheugen ons op de komst van ds. Afke Boezewinkel en wensen haar in verbondenheid met de hele gemeente een fijne intrededienst toe.

Als de beprekende maatregelen zijn opgeheven willen we alsnog een feestelijke bijeenkomst organiseren om ds. Boezewinkel een warm welkom te geven.

Henk Koekoek



Intrededienst Afke Boezewinkel

De nieuwe Corona Maatregelen hebben helaas ook invloed op de feestelijke intrededienst van onze nieuwe dominee, Afke Boezewinkel. Gisteren heeft de commissie besloten geen extra mensen toe te laten tijdens deze dienst op zondag 1 november. De mensen die meewerken aan de dienst zullen er zorg voor dragen dat het een warme en feestelijke dienst wordt die volledig digitaal te volgen is. Om dit zo makkelijk mogelijk te maken zal er op de website; www.kerkwebbrummen.nl een "knop" staan die u kunt aanklikken. Hierna wordt u direct doorgeschakeld naar de dienst. De mensen die zich al hadden opgegeven kunnen dus helaas niet aanwezig zijn! Mocht u hulp nodig hebben bij het digitaal bijwonen geef dit dan tijdig aan bij familie, vrienden of gemeenteleden. We zijn er van overtuigd dat we dit met elkaar kunnen oplossen. Nog steeds kijkt de commissie uit naar een feestelijke en kleurrijke dienst!! Namens de commissie: Anita, Ank, Sietske, Cees, Sienke, Tineke en Yolanda. (tel:0681944959)



De prachtige foto is genomen door Cisca Wagenvoort in de bossen van Voorstonden.

Verspreiding

Vanaf heden wordt deze nieuwsbrief opnieuw in gestencilde vorm rondgebracht naar zo'n 40 adressen van mensen zonder toegang tot het internet.