



Zondag 9 januari 2022



Zondag gaan we weer droogzwemmen. De dienst kan enkel online worden meegevierd. Toch een voorrecht en zegen dat dat kan.

Het verhaal gaat over Johannes de Doper die een roepende in de woestijn wordt genoemd. Een mens van buiten de gevestigde orde. Hij heeft geen platform. Toch zijn de autoriteiten er niet gerust op. Ze willen bij voorbaat weten waar ze aan toe zijn. Ze willen hem kunnen inmeten en inpassen. Ze krijgen van Johannes de Doper te horen: "Maak recht de weg van de Heer." Als er in die tijd ergens een koning kwam dan moest de weg worden verbreed. Het kon geen looppaadje zijn. Als vandaag de koningen der aarde ergens komen dan moet er ook ruim baan worden gemaakt. Voor een datacenter, voor een WK voetbal, voor ... Maar de koning die Johannes aankondigt komt niet met grof geweld maar vraagt toegang tot ons hart.

Van harte welkom om de viering online bij te wonen.
Hartelijke groet, Jan Ek

Van de diakonie

Zondag 9 januari willen we de opbrengst van de collecte bestemmen voor het Buurtzorghuis te Warnsveld. Deze hospice telt acht kamers, dag en nacht zijn er verpleegkundigen en vrijwilligers aanwezig om het voor mensen die heel ernstig ziek zijn en hier vaak de laatste dagen van hun leven doorbrengen zo prettig mogelijk te maken. Tweede Kerstdag is de collecte voor Warnsveld vervallen, daarom worden nu de bijdragen voor hen gevraagd.

Het bekende rekeningnummer:
NL37RABO0311052878 t.n.v.collecten Diaconie
m.v.v. Warnsveld. Uw steun is zeer welkom!

Voor de jonge mensen in Nepal maakte u 225,- euro over en dan nog een verheugende mededeling: voor de actie vluchtelingenkinderen GEEF LICHT 1203,- euro!! Heel veel dank, Ank



Wij gedenken

Op 1 januari 2022 is overleden:

Gerrie Bruggink - Nolsen in de leeftijd van 87 jaar. Meengatstraat 92.

Lieve, zorgzame en unieke vrouw van Ab en moeder en oma van haar kinderen, klein en achterkleinkinderen.

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Gift ^fiere vlinders^

Er is via de diaconie nog een gift binnengekomen van 30 Euro. Hiervoor hartelijk dank. Het totaalbedrag staat nu op € 220,-

Liturgie 9 januari 2022

Thema: Een stem die roept in de woestijn

Lied 792 Kom, God, en schrijf uw eigen Naam

Begroeting

Inleiding

Gebed om nabijheid

Muziek: Willy van de Hoek, gitaar

Lezing Jesaja 42 vers 1 - 4

Lied 117.d Laudate omnes gentes

Lezing: Johannes 1 vers 19 - 23

Lied 361 vers 1.4.5.6.7 Er heeft een stem
gesproken

Overdenking: Een stem die roept in de woestijn

Muziek: Willy van de Hoek, gitaar

Wij gedenken

Lied 961 Niemand leeft voor zichzelf

Gebeden in afwisseling met de acclamatie:

Lied 368.d:

Houdt mij in leven, wees Gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

Mededelingen

Toelichting bij de collecte

Slotlied 528 vers 1.4.5 Omdat Hij niet ver wou zijn

Zegen, afgesloten met gezongen 'Amen'



Tijdens een winterwandeling door Leuvenheim.

Over de nieuwsbrief

Kopij inleveren voor donderdagavond bij
onderstaand mailadres.

Verzending en administratie: Hetty Wiggman

Aan- of afmelden kan door een mail te sturen naar:
nieuwsbrief@pknbrummen.nl