



Zondag 19 juni 2022

Uit het evangelie lezen we, volgens het leesrooster van de Raad van Kerken, Lucas 8: 26 – 39. Een prachtig verhaal.

Spannend verteld. Daarnaast horen we een gedeelte uit de profetie van Jesaja.

Soms hoor je mensen zeggen, dat ze nooit iets van God merken. In dit gedeelte is het omgekeerd: God wacht op een reactie van zijn mensen, maar die lijken er niet voor hem te zijn.

God, die op ons wacht. Een spannend gegeven. Herkennen we het ook?

Hartelijke groet, Yolanda Voorhaar

Van de diaconie



HOERA VAKANTIE!! 8 juli gaan de scholen dicht, kinderen mogen vakantie vieren. En vliegen naar Ibiza, gaan met de auto naar Frankrijk of met de trein naar Artis. Of... blijven thuis, omdat sommige ouders niet zoveel geld hebben om veel extra te doen, zeker deze zomer niet, nu alles duurder wordt en door de oorlog in Oekraïne de prijs van gas en benzine erg omhoog is gegaan. Dan maar thuisblijven! Daar gaan de diaconieën van Eerbeek, Hall en Brummen mee aan de slag: we zorgen dat er vakantietassen komen voor kinderen van 3 t/m 14 jaar. Die tassen vullen we met stiften, tekenblok, puzzel, een stripboek, bon voor een ijsje, een pannenkoek, een

verrassing... Ook vergeten we natuurlijk de kinderen uit Oekraïne niet.

Voor Brummen meldden zich tot nu toe 46 kinderen. Kent u een kind dat wij nog met een tas kunnen verwennen, geef het door aan een diaken.

Enkele winkeliers werken weer enthousiast met ons mee, met korting en ideeën.

Voor deze vakantietas collecteren wij a.s. zondag in de kerk en u kunt ook een bijdrage overmaken naar de Diaconie,

NL37RABO0311052878 m.v.v. vakantietas. Blij maken? Daar word je blij van!!

Voor onderhoud van het orgel gaf u vorige zondag 309,55 euro, dank daarvoor!

Een zonnige groet, Ank



Meditatiebijeenkomst

Aanstaande donderdagmorgen is er om 09.30 uur weer een meditatieviering in de kerk. We hebben besloten om gewoon door te gaan met dit moment van bezinning op de donderdagochtenden. In een enkel geval zal de viering niet door kunnen gaan; dat vindt u dan aangegeven op de kerkdeur of in de nieuwsbrief.

Maaltijd OPEN DEUR

Dinsdag 14 juni genoten we met velen van de gezamenlijke OPEN-DEUR maaltijd.

Mooi gedekte tafels in de kerk, dames die hun kookkunsten etaleerden in de koffiezaal. Het zag er feestelijk uit en het werd ook een feest met een heerlijk voorgerecht, een smakelijk hoofdgerecht en een lekker dessert', afgesloten met koffie of thee. Leuke tafel-contacten en gesprekken, een goede sfeer.

Een dikke pluim voor de organisatie, de kooksters en de afwassers!

Vakantie

Van 18 juni tot 16 juli heeft ds Jan Ek vakantie. Ds Afke Boezewinkel neemt in deze periode voor hem waar.

Over de nieuwsbrief

Kopij inleveren voor donderdagavond bij onderstaand mailadres.

Verzending en administratie: Hetty Wijgman

Aan- of afmelden kan door een mail te sturen naar:

nieuwsbrief@pknbrummen.nl

