



Zondag 20 november 2022

Voleindingszondag heet de zondag die we tegemoet treden. De laatste zondag van het kerkelijke jaar; het nieuwe kerkelijke jaar start op de eerste adventszondag, volgende week. Op deze zondag gedenken we in de avonddienst de vele dierbare mensen waar we in het afgelopen jaar afscheid van hebben moeten nemen. We noemen hun namen in het licht van Pasen.

De Cantorij o.l.v. Joop Neijenhuis zal haar medewerking aan de dienst verlenen, en ook Annemarie Visser zal haar prachtige vioolspel laten klinken.

We verwachten veel gasten. Er zal, naast de powerpointpresentatie ook een boekje worden gemaakt waarin de teksten staan afgedrukt die gezongen en gesproken worden tijdens de dienst. De foto's die in het boekje zijn opgenomen zijn gemaakt door Ank van der Woude en Jan Loonstra.

In de **ochtenddienst** zal ook de voleindingszondag overdacht worden. De teksten die deze zondag kleuren zijn vaak teksten van eindtijdverwachtingen. Geen gemakkelijke teksten, en soms ook angstaanjagend. Maleachi en Lucas zijn deze zondag aan het woord. Maar ook zal ik twee scenes uit de film "Don't look up" laten zien. Een indrukwekkende film die gaat over de bedreigde wereld. Op allerlei mogelijke manieren wordt geprobeerd om die dreiging te bagatelliseren, te ontkennen of zelfs te gelde te maken, maar er is maar een handjevol mensen die werkelijk onder ogen ziet wat er gaande is. Aan het einde van de film komen deze mensen samen bij een maaltijd. Tijdens die maaltijd wordt door degene van wie je dat het minst zou verwachten een gebed uitgesproken. Een heel indrukwekkend gebed. Kort en zeer krachtig. Samen gaan de disgenoten dat wat komen gaat tegemoet. Als vrienden, geliefden, bespreken ze de smaak van gebak en van vers gemalen koffie, ze concentreren zich op het moment van nu en houden elkaar vast in het besef: We hadden echt alles, als je er bij stilstaat en over nadenkt....

Ieder van harte welkom.
Hartelijke groet, Afke Boezewinkel



Collecte

Zondagochtend 20 november is de collecte bestemd voor de kerk. Hoe waardevol is het om als kerkgemeenschap te gedenken. Daar wordt veel aandacht aan besteedt en we mogen dankbaar zijn dat we dat samen kunnen doen.

Om dit te kunnen blijven doen vragen we uw bijdrage.

Giften kunnen gestort worden op de rekening van het College van Diakenen
NL37RABO 0311 0528 78 o.v.v. gedachtenisdienst

Groeten, Siemen

Van de diaconie ...

Zondag Voleinding, 20 november a.s. De collecte is bestemd voor doel van CvK, gedachtenisdienst en stiltehoek in de kerk.

Vorige week ontving de diaconie 378,60 euro voor steun aan landen die zoveel Syriërs hebben opgevangen: Libanon,

Jordanië en Irak. Voor de Voedselbank kwamen nog een paar overmakingen binnen, het eindbedrag is 729,25 euro.

Onze hartelijke dank en groet, Ank

Graag maken wij u er nog op attent dat u zondag een Petrus Adventskalender 2022 "Aan Tafel" mee mag nemen, een klein cadeautje van de diaconie. Na de dienst in de koffieruimte.

Bericht van overlijden

Op zondag 13 november overleed thuis, in rust en vrede, Klaas Koiter. Klaas en Rina woonden al geruime tijd aan Margriet 7. Klaas en zijn vrouw Rina hebben genoten van de omgeving van Brummen. Klaas was een intensieve wandelaar. Vele fietstochten en wandeltochten werden ook samen gemaakt.

Klaas overkwam een kwetsbare gezondheid.

Omringd door de liefdevolle zorg van zijn vrouw, de buurt, de kinderen en kleinkinderen en buurtzorg, hebben Klaas en zijn vrouw nog goede jaren mogen beleven. Een fatale val, afgelopen donderdag 10 november, zorgde ervoor dat Klaas het bed moest houden. Zondag is hij gestorven.. Thuis. Bij die hem lief waren. Hij is 85 jaar geworden Klaas is in besloten kring herdacht en uitgedragen.

We wensen zijn vrouw Rina, de kinderen en kleinkinderen alle troost en warmte toe voor de tijd die is en komen gaat.

Koffie en Thee

Vanaf nu gaat het koffie en thee schenken anders!

De kerkenraad heeft besloten op een nog verantwoord manier koffie en thee te gaan zetten. Dit gebeurt al door middel van Fair-Trade koffie en thee producten te gebruiken. De volgende stap is nog bewuster koffie en thee te zetten en minder weg te spoelen aan het eind van de zondagochtend. Daarom heeft de kerkenraad ons gevraagd om een aanpassing.

De thermoskannen staan vanaf nu niet meer verspreid over de zitjes, maar centraal onder het prikbord in de koffieruimte, waar het wordt ingeschonken door het koffiezet-duo. Dus ook de kopjes en theeglazen staan daar al klaar, samen met de suiker, melk, de lepeltjes en de koekjes.

We starten hiermee op zondag 4 december! Namens de koffiezet-groep, Inette Kloosterhof

Meditatievieringen

Iedere donderdagmorgen-tenzij anders aangegeven- is er om 09.30 uur een meditatieviering in de Pancratiuskerk. We komen samen, steken een kaars aan, we zingen en bespreken een bijbelgedeelte met elkaar. De bijéenkoms duurt meestal drie kwartier. Welkom!

Orde van dienst - ochtend

Voleindingszondag

Orgelspel

Mededelingen door de ouderling van dienst

Inleidend orgelspel

Aanvangslied: NLB 769: 1, 2, 5

Bemoediging en groet

Gebed uit "Don't look up"

Dearest father and almighty creator, we ask for your grace tonight, despite our pride. Your forgiveness, despite our doubt. Most of all lord, we ask for your love to soothe us through these dark times. May we face whatever is to come in your divine will with courage and open hearts of acceptance. Amen. Liefdevolle Vader en Almachtige Schepper. Wij vragen U op deze avond om uw genade, ondanks onze trots, om Uw vergeving, ondanks onze twijfels. Maar vooral, Heer, vragen wij om Uw liefde en om Uw troostrijke nabijheid om ons door deze donkere tijden heen te dragen. Geef ons de moed, een open hart en aanvaarding om tegemoet te treden en onder ogen te willen zien wat door Uw goddelijke beschikking te gebeuren staat.

Gebed

Zingen: NLB 756: 1, 4, 5, 8



Eerste Schriftlezing: Maleachi 4: 1-6
Zingen: NLB 766: 1
Tweede Schriftlezing: Lucas 21: 5-19
"Don't look up" final scene
Zingen en lezen (Ank en gemeente) : NLB 775: 1
zingen 2 lezen 3 zingen 4 lezen 5 lezen 6 lezen 7
zingen
Overdenking
Na de overdenking orgelspel
We gaan staan voor een bericht van overlijden
Zingen: NLB 961
Voorbeden, stil gebed en onze Vader
Mededelingen
Toelichting op de collecte
Slotlied: NLB 767: 1, 2, 3, 4 op melodie van NLB
753 (Er is een land van louter licht)
Heenzending en zegenbede
Bevestigen van de zegen met NLB 835: 1

Gedachtenisdienst - avond

Vorbereiding:
Muziek "Much loved" (Rachel Portman)
door Annemarie Visser (altviool) en Joop Neijenhuis
(vleugel)
Bemoediging en groet
Zingen: NLB 221: 1, 3
Uitleg liturgische schikking.
We luisteren naar Stef Bos "Later als ik dood ben."

Aanhef en gebed
Zingen: NLB 277: 1 solo 2 cantorij 3 allen

Dienst van het Woord
Lezing: Exodus 3: 11-15 NBV21
Meditatie
Cantorij zingt: "Korenveld"
En in een onverwachte glimp van eeuwigheid besef
ik dat mijn ware levenstijd besloten ligt in deze
zeldzame seconde. De eindeloze halmenzee volgt
zonder aarzeling de vederlichte tred van het
moment dat argeloos geen tijd en ruimte kent, niet
weet van gisteren of morgen. Ik hoef alleen maar
voor dit nu te zorgen, heel zachtjes al het andere te
laten gaan. Een gouden fluistering is mijn
bestaan.....
(Tekst: Anneke Meinders, muziek: Mariëtte Harinck)

De gedachtenis der namen; inleiding
Cantorij zingt: "Gij die weet wat in mensen omgaat"
Gij die weet wat in mensen omgaat,
ontferm U, wees genadig, kom bevrijden,
sterk ons, dat we niet verdwalen in
verdriet.....

Terwijl de namen worden genoemd en de kaarsen
worden aangestoken zingen we:
Als alles duister is, ontsteek dan een
lichtend vuur dat nooit meer dooft.

De grote kaars wordt aangestoken voor allen die in
ons hart zijn en in onze herinnering blijven.
Samen voor zover mogelijk staande zingen: NLB
23B: 2, 3

Dienst van de gebeden
Voorbeden, omzongen door NLB 199
Cantorij:
Koester de namen die wij hier gedenken,
Dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons
Refrein: (allen)
Laat de zon van uw aangezicht over ons
opgaan
zegen ons allen met het licht van uw ogen
Cantorij:
Zie met ontferming naar onze aarde
Houd in Uw hoede wie haar bewonen,
Houd ons omsloten, thuis in Uw zegen.
Refrein: (allen)

-Stil gebed-
Gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader:



Heenzending en zegenbede:
We gaan voor zover mogelijk staan voor de
zegenbede:
Couplet 1 wordt uitgesproken (niet gezongen!) door
de voorgangers

Allen zingen coupletten 2, 3, 4 van NLB 416

Bij het verlaten van de kerk zingt de Cantorij:
Aan het einde van het leven
neemt Gods Geest de laatste adem in haar
grote waaien op.
Onze Geest wordt weer verenigd met God
die haar gegeven heeft.
En wat er blijft wordt in lucht en aarde
opgenomen
voor leven dat opnieuw ontstaat.
Niets gaat verloren.
(Tekst: Marijke de Bruijne, muziek: Chris van
Bruggen)

Wintermarkt op zaterdag 26 november 2022

Dinsdagmiddag 22 november om 2 uur starten we met de Wintermarkt workshop. Onder begeleiding van enkele ervaren bloemschiksters kunt u meehelpen om kransen, graftakken en bloemstukken te maken voor de wintermarkt.



De workshop is van dinsdagmiddag 22 november tot en met donderdag 24 november. Op woensdag en donderdag zullen we 's avonds ook aanwezig zijn.

Deelname is gratis en materiaal is aanwezig. Iedereen mag mee doen, ook al kunt u maar één dagdeel komen. Het is wel handig om een snoeischaar en een kniptang mee te nemen.

Snoeiafval

Voor de “wintermarkt” zijn wij op zoek naar snoei afval van coniferen en dennenbomen, hulst, handjesgroen, hortensia en andere mooie takken. Wie helpt ons?

Jannie Hietbrink : 564657 en

Sienke Steen: 06 54262470

Over de nieuwsbrief

Kopij inleveren voor donderdagavond bij onderstaand mailadres.

Verzending en administratie: Hetty Wiggman

Aan- of afmelden kan door een mail te sturen naar: nieuwsbrief@pknbrummen.nl

