



Zondag 4 juni

Voor aanstaande zondag heten we pastor Jolanda Aantjes uit Hall hartelijke welkom! Klein detail: Zelf ga ik voor in Hall. Over en weer wensen we elkaar een goede dienst! Jan Ek

Jolanda schrijft voor deze zondag:
We lezen vandaag over een van de eerste gebeurtenissen na de komst van de heilige Geest in de volgelingen van Jezus. Die komst laat ze niet onberoerd. Want ze zien opeens met andere ogen rond. De bedelaar bij de poort vraagt wat geld. De discipelen zien hem en komen dan aan met Jezus.
Tja, wat zou onze voorkeur hebben?

Met vriendelijke groet, Jolanda Aantjes

Van de diaconie...

Na een blije, feestelijke Pinksterdienst met een bijzonder tulpenlied ging ook tweede Pinksterdag de kerk open voor mensen onderweg.



Jannie Hietbrink schreef een verslagje:

Mooi weer! Maandag 2e Pinksterdag. Na wat voorbereiding werd om 10.00 uur de deur onder de toren geopend. Betty en Geertje hadden de koffie klaar, al gauw kwamen er bezoekers. Om 12.00 uur zaten we met 15 personen soep met een broodje te eten. Er kwam een stel uit Zutphen om de kinderen te laten zien waar hun vader vroeger naar de kerk ging en bij Vox zong. En een stel uit Loenen die ook mee aten. Om één uur kwam Gerda om te helpen met opruimen. Al met al een geslaagde ochtend.



Voor zondag 4 juni staat Rampenhulp op het collecterooster. We hebben besloten om na lange tijd uw bijdragen te vragen voor Oekraïne, waar alles zo kapot wordt gemaakt, vernietigd wordt, mens en dier gevoed moeten worden, huizen weer opgebouwd.



Kleding, medicijnen, eten, voer, een slaapzak, schoenen: teveel om op te noemen. Mensen met groot verdriet, gemis, de vertwijfeling, de angst, de verspilde levens. Maar ook mensen met veerkracht, grote moed en vastberadenheid, liefde voor hun land. Beelden en het nieuws zeggen ons genoeg.

U kunt geven in de collectezak of via NL37RABO0311052878 t.n.v. collecten diaconie m.v.v. Oekraïne. Heel veel bijbels voor onze medemens in Egypte: u gaf 525,00 euro waarvoor veel dank, met hartelijke groet, Ank

Afke Boezewinkel, namens de CREA-groep Brummen

Orde van dienst 4 juni 2023

Zomerse Lunch

Na de viering

in en rond de Pancratiuskerk

Zondag 18 juni

10.00 uur

VIEREN-BEREIDEN-ETEN

met muziek



Het liefst opgeven bij:

Marieke Westerman - 0575 562377
- jagersma.westerman@gmail.com
Sienke Steen - 06 54262470
- gst1@xs4all.nl

 Graag zelf een bord meenemen.

Welkom
Orgelspel
Moment van stilte

Lied 218: 1, 4 en 5 Dank U voor deze nieuwe morgen

Bemoediging en groet
Kyriëgebed

Lied 967: 1, 2, 3, 5 en 7 Zonne der gerechtigheid

Gebed om de Heilige Geest

Lied 675 Geest van hierboven

Bijbellezing Handelingen 3: 1-10

Lied 686 De Geest des Heren heeft

Verkondiging

Orgelspel

Psalm 103 C: 1, 3 en 5 Loof de Koning, heel mijn wezen

Dank- en voorbeden / Stilte / Onze Vader
Mededelingen
Uitleg bij de Collecte

Lied 672: 1 en 3vKomt laat ons deze dag

Zegen, afgesloten met gezongen Amen

Orgelspel

Safe the date!

Midzomernachtfeest op 21 juni aanstaande op het terrein van boerderij Wijgman.

Programma: Muziek, verhalen, liederen, een hapje en een drankje en....de langste dag en een zonsondergang aan de dijk.

Toegang is gratis. Kom op de fiets of, als u met de auto komt, wilt u misschien wel iemand meenemen die niet kan autorijden of fietsen.

Omdat we niet allemaal plastic bekertjes en rommel willen veroorzaken willen we aan u vragen om uw eigen glas of beker mee te nemen én als het even kan uw eigen klapstoeltje, kampeerfauteuil of wat dan ook maar lekker "zit"

Aanvang: 21.30 uur. Zonsondergang: 22.03 uur.
Einde: 00.00 uur.

Allen welkom!

Over de nieuwsbrief

Kopij inleveren voor donderdagavond bij onderstaand mailadres.
Verzending en administratie: Hetty Wijgman
Aan- of afmelden kan door een mail te sturen naar: nieuwsbrief@pknbrummen.nl