



Zondag 17 september

Collecte 17 september



Aanstaande zondagmorgen zullen de lezingen in het teken van vergeving staan.

In Psalm 103 wordt het beeld geschetst van een liefdevolle vader, een ouder die vanuit die diepe genegenheid steeds van harte bereid is om zijn kinderen te vergeven. Het is een prachtpsalm; we zullen hem op een aantal manieren gaan zingen. Die liefdevolle God, die van de mensen houdt komt ook in het verhaal van Hosea prachtig in beeld. Eerst is God ontzettend boos op alle foute escapades van zijn volk. Maar dan ook, temidden van zijn boosheid en teleurstelling is het alsof Hij weer zacht wordt: Ik heb je gekoesterd, ik heb je leren lopen. Zo'n prachtig en ontroerend beeld. En dan en daarom is er vergeving. Want ik ben God en geen mens, staat er.

Ja dat is niet zomaar een opmerking. Want vergeven is misschien wel één van de allermoeilijkste dingen die van ons ménsen gevraagd wordt. Jezus vertelt daar ook over. Vergeven is een wederzijds gebeuren. En het is diep menselijk als dat veel van ons vraagt. Het geeft veel, maar het vraagt ook veel. Misschien soms het onmogelijke.....We gaan er over nadenken en van zingen met elkaar. Theo Meurs zal het orgel tijdens de viering bespelen.

Welkom in de dienst!
Afke Boezewinkel

De collecte is deze zondag bestemd voor de bekostiging van de activiteiten op de Startzondag.

Ook de komende startzondag zal weer in het teken staan van elkaar ontmoeten. Elkaar ontmoeten in de kerk, maar zeker ook daarbuiten. De voorbereidingscommissie heeft zich hard gemaakt om ook dit jaar een goede start voor het nieuwe kerkelijk jaar te organiseren. Ieder jaar wordt er op de startzondag iets extra's georganiseerd en daar zijn natuurlijk kosten aan verbonden. Met deze collecte wordt hier een bijdrage voor gevraagd. Giften kunnen worden gestort op de gebruikelijke rekening van het College van Diakenen NL37RABO0311052878 o.v.v. startzondag. Vriendelijke groet, Willy Hugen

De collecte-opbrengst voor PAX viering Raad van Kerken bedraagt € 359,55 waarvoor hartelijk dank!

HUUB OOSTERHUIS

HUUB OOSTERHUIS

*1 november 1933

† 9 april 2023.

Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet je mij beter dan ik?

In de Wegwijzer van juli/augustus vertelden wij al dat Afke en Jan een dienst voorbereiden om samen te herinneren: Huub Oosterhuis op 22 en 29 oktober.

En we gaan met elkaar voor de omlijsting zorgen. Op 30 september kan wie maar wil naar de kerk komen en een gedichtje maken, een kleine tekst schrijven, een schilderwerkje opzetten of een foto inleveren.

Ook thuis heeft u nog genoeg tijd om uw gedachten of gevoelens n.a.v. een lied, gedicht of tekst van Huub Oosterhuis weer te geven en kunt u in de week vóór 21 oktober uw "maaksel" nog inleveren bij één van ons, mét uw naam of u blijft anoniem. Marije Verbeeck en Janneke v.d. Schans nodigen u uit door hen geïnspireerd te worden tot woord- en schilderkunst.

Wilt u zich opgeven bij Sienke (0654262470), Paul of Ank (0640941208) als u wilt schilderen? Dan

hebben we enig idee hoeveel verf, kwasten, canvasjes etc. Van harte genodigd!

HUUB OOSTERHUIS

Huub Oosterhuis heeft veel mensen geraakt met zijn gedichten en liederen.

Mij ook. Maar wat is het, dat zijn teksten zo inspirerend maakt? Dat gaan we met elkaar onderzoeken.

De deelnemers brengen zo mogelijk hun favoriete Huub Oosterhuis-tekst mee en lezen die voor. Intuïtief, voelend en tastend proberen we te ontrafelen wat ons aanspreekt, wat het is, waardoor we denken: ja, zo is het precies. Of: ik snap het niet helemaal, maar toch klopt het voor mijn gevoel. En daarna, als we een tijdje in dit Oosterhuisbad hebben gelegen, zullen we, zoekend en stuntelend misschien, zelf wat op papier zetten. Misschien een enkele regel, misschien een kwatrijn of meer. Het gaat minder om het resultaat en meer om de weg. Schrijfervaring is niet nodig, wel een zoekende, open houding.

Datum: zaterdag 30 september

Uur: 10.00 uur

Plaats: Pancratiuskerk

Ik hoop je daar te zien en verheug me op je inbreng. Breng eventueel een tekst van Oosterhuis mee en pen en papier. Marije Verbeeck.

STARTZONDAG, GA MEE!

Op 24 september vieren we samen met de gemeente van Hall de Startzondag in de Pancratiuskerk te Brummen.

Aanvang: 9.30 uur !!

Het Hallse kerkkoor zingt ook in deze dienst.

Wij, Jolanda, Jan en Afke vullen de dienst samen in.

Thema: **Ga mee op de weg van geloof, hoop en liefde!**

Na de dienst is er een gezellige quiz met foto's uit Hall en Brummen gemaakt door Rlen Oosterveen en Harry van Galen.

Daarna sluiten we af met een heerlijke lunch !! De eindtijd is ongeveer 13.15 uur. Jong en oud hartelijke welkom.

Orde van dienst 17 sept.

Orgelspel voorafgaande aan de dienst

Welkom door de ouderling van dienst

Orgelspel

Meditatieve stilte

Aanvangslied: NLB 103: 1, 3

Bemoediging en groet

Zingen: NLB 103: 9

Gebed om ontferming, om zongen met NLB 833

Zingen: NLB 103C: 1, 2, 5

Lezen: Hosea 11: 1-9:

Zingen: NLB 836: 1, 4

Lezen: Mattheus 18; 21-35

Zingen: NLB 838: 3

Overdenking

Orgelspel

Voorbeden, dankgebed en Onze Vader

Mededelingen door de Ouderling van Dienst

Mededelingen door de diakonie

Slotlied: NLB 791: 1, 2, 3, 6

Heenzending (woorden van NLB 829) en zegenbede Bevestigd door NLB 423: 1

Over de nieuwsbrief

Kopij inleveren voor donderdagavond bij onderstaand mailadres.

Verzending en administratie: Hetty Wijgman
Aan- of afmelden kan door een mail te sturen naar: nieuwsbrief@pknbrummen.nl

