



Zondag Jubilate

Opdat wij niet vergeten...daarom is zondag Jubilate op de liturgische kalender gezet. Opdat wij niet vergeten dat het -nog zo kort geleden- Pasen was. En opdat wij niet vergeten, dat Pasen iets betekent: Houd moed. Ook al is er misschien niet zo veel wat de moed er in houdt, houd moed, want Pasen is gevierd en blijft van kracht. Jubilate. Juich voor de levende God en niet voor de doodse goden. Jesaja juicht, maar Jezus zegt ook in Johannes: Ik weet het (en Bach maakte daar weer weergaloos mooie muziek van). Jullie zullen huilen en wenen. Maar het komt goed. Cantate 103 zingt daar prachtig van. Ihr werdet weinen und heulen.

Maar met de heiligen voor Gods troon (Openbaring) kunnen we verzuchten: Hoe lang nog? Hoe lang nog totdat recht gedaan zal worden? Hoe lang nog tot het goed komt? Jubilate zingt van de belofte die blijft. Van een verlangen dat het ooit zo zal zijn als Willem Schulte Nordholt zo prachtig dichtte:

“Als alles nieuw wordt voor ons oog
De hemel hoog,
De aarde wijd,
Glanzen van onvergankelijkheid”

Welkom in de viering die begint om 10.00 uur.

Het orgel wordt bespeeld door Theo Meurs.

Graag vooraan!

In de taakgroep eredienst bespraken we dat het tijdens de kerkdiensten toch best fijn zou zijn als we als gemeente wat meer vooraan in de kerk bij elkaar zouden gaan zitten. We hebben een nare coronatijd achter ons gelaten waarbij we afstand van elkaar moesten houden. Die tijd is grotendeels voorbij (grotendeels zeg ik, omdat er nog steeds mensen zijn die last hebben van de gevolgen en omdat er nog steeds mensen ziek worden). Maar we mogen weer bij elkaar zijn, vieren, gedenken, muziek maken en hoe machtig mooi is dat. Maar tijdens de zondagse eredienst zitten we toch nog vaak

het liefst naar achteren en op afstand van elkaar. Iedereen is gehecht aan zijn of haar plek in de kerk en dat is begrijpelijk. Toch zou het eens te overwegen zijn om met ons allen wat meer naar voren te komen zitten, wat meer bij elkaar. De kussentjes kunnen gewoon meegenomen worden. We hebben het in de kerkenraad aan de orde gesteld en in de kerkenraad is iedereen het er mee eens. Het is ook voor de voorgangers een stuk prettiger om u allemaal wat dichterbij te hebben. Tenminste: Ik vind het fijn. We willen voorstellen om aanstaande zondag zo ver mogelijk vooraan te gaan zitten. En misschien ervaren we met ons allen dat dat best heel plezierig is!

Namens de taakgroep eredienst en de kerkenraad,

Afke Boezewinkel

Diaconie



De collecte van a.s. zondag is bestemd voor het Passion, opvangplek in Hummelo voor dak- en thuislozen en voor mensen met verslavingsproblemen.

Worden gezien, gekend en gerespecteerd, ondanks miskleunen in je leven. De stichting werkt vanuit een christelijke levensvisie, geloven in een God die naar iedereen omziet. Gastvrij, betrokken, iedereen telt mee.



Dagbesteding in de werkplaats, de tuin, dieren verzorgen, huishouden, corvee, een pastoraal gesprek. Een bijzondere plek, een rustpunt in een moeilijk leven, de kans krijgen te herstellen en de draad weer op te pakken. En wij steunen het Passion met onze gift bij het uitgaan van de kerk of door over te maken naar NL37 RABO 0311052878 t.n.v. Collecten Diaconie o.v.v. Passion.

Voor het Albert Schweitzer Fonds ontvingen wij €308,55.

Hartelijk dank en groet, Ank

Filmavond 23 april

Op 23 april vertonen we de film "La vita è bella"
Aanvang: 19.30 uur.

Guido Orefice is een Joodse man vol vitaliteit en vrolijkheid. Hij verlaat het platteland om zijn geluk te beproeven in de stad. Onderweg ontmoet hij Dora en vanaf het eerste moment is hij verliefd op haar. In de stad loopt hij Dora weer tegen het lijf. Als hij moet werken tijdens het verlovingsfeest van Dora, die zich met tegenzin blijkt te gaan verlossen met een fascist, neemt hij haar mee tijdens het feest.

Enkele jaren later is Guido met Dora getrouwd en hebben ze een klein zoontje. Ze leven tevreden samen. Dan, als hun zoontje Giosué jarig is en bezoek zal krijgen van Dora's moeder, vindt die met haar dochter een leeg huis: Guido en Giosué zijn samen met Guido's oom opgepakt door de Duitsers om afgevoerd te worden naar een naziconcentratiekamp. De katholieke echtgenote van Guido, Dora, wil haar gezin niet in de steek laten en besluit met hen mee te gaan.

Guido tracht Giosué na opname in het concentratiekamp te beschermen door de verschrikkelijke waarheid achter te houden. Hij doet alsof het kamp eigenlijk het decor van een moeilijk spel is, waarin de gevangenen spelers zijn die meedoen voor een hoofdprijs: een echte tank.....

La vita è bella heeft vele prijzen, waaronder Oscars, gewonnen. De muziek van Glucks "Orfeo ed Euridice" speelt een belangrijke rol in de film. Guido, niet voor niets met de achternaam "Orefice" (Orfeo en Euridice) houdt contact met zijn geliefde Dora, ook in de "onderwereld" van het helse concentratiekamp.....

Welkom! Om 19.15 staat de koffie klaar. Wie wil kan nog even napraten.

Hemelvaartsdag 9 mei

Op Hemelvaartsdag 9 mei is er om 10.00 uur in onze kerk een viering. Voorafgaande aan de viering staat de koffie voor de noeste dauwtrappers klaar.

We luisteren naar "Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu" (De Opstanding en Hemelvaart van Jezus), een oratorium van de Duitse componist Georg Philipp Telemann (1691-1776) dat voor het eerst werd uitgevoerd op 13 april 1761. Er is een kleine meditatie en uitleg over het oratorium, een gebed, een lezing. Tijdens de viering willen we ook beelden van wolkenformaties en luchten vertonen. Mocht u nu een mooie foto gemaakt hebben van wolkenluchten of misschien wel morgenrood of avondrood, in elk geval "hemelse beelden" dan willen wij u vragen om die op te sturen naar:

hannekeenhenn@kpnmail.com of aan h.koekoek51@gmail.com

Dan worden uw foto's in de PowerPoint verwerkt en getoond tijdens de viering. Alvast veel dank voor uw inzendingen!

Moederdag 12 mei

Tijdens de speciale viering van Moederdag 2024 (12 mei) willen we heel graag een kindernevendienst houden.

Kinderen vanaf 4 jaar kunnen meekomen naar de kerk. Tijdens de "preek" gaan ze mee met



de begeleiding om iets leuks te maken en te luisteren naar een bijbelverhaal.
Welkom. Mochten u denken: het lijkt me heel leuk om zelf ook mee te helpen met de kindernevendienst, dan graag mailen aan afkeboez@gmail.com

Meditatie / Ontmoeting

Iedere donderdagmorgen, tenzij anders vermeld, komen we samen in de Pancratiuskerk om met elkaar na te denken over een bijbeltekst. We zingen liederen en we denken na over de betekenis van de tekst van de dag voor de wereld van nu.

Hartelijke welkom. Aanvang: 09.30 uur tot ongeveer 10.15 uur

Afke Boezewinkel

Orde van dienst 21 april

Orgelspel voorafgaande aan de viering

Woord van welkom ouderling van dienst

Meditatief orgelspel

Stilte

Bemoediging en begroeting

Zingen: NLB 66: 1, 3

Gebed

Zingen (Glorialied) NLB 150A: 1, 2, 3, 4

Gebed om Gods Geest in ons midden

Zingen: NLB 322; 1 couplet door voorganger, refrein door allen, 2 couplet allen, refrein allen 3 couplet allen, refrein allen

Lezen: Jesaja 40: 26-31

Zingen NLB 146C: 1, 3, 7

Lezen: Johannes 16:16-23 en Openbaring 6: 7-11

Zingen NLB 727: 1, 3, 6, 8, 10–

Overweging

Orgelspel

Zingen: NLB 760: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Mededelingen diakonie/Collecte

Mededelingen ouderling van Dienst

Slotlied: NLB 705: 1, 2, 3, 4

Zegenbede

Amen

Facebook PG Brummen

Wist u dat we ook een facebookpagina hebben?
Klik op het blauwe facebooklogo in deze nieuwsbrief.



Over de nieuwsbrief

Kopij inleveren voor donderdagavond 18:00 uur bij onderstaand mailadres.

Verzending en administratie: Hetty Wijgman
Aan- of afmelden kan door een mail te sturen naar: nieuwsbrief@pknbrummen.nl

