



Zondag 28 juli 2024

Het inzicht van het opmerkelijke hart

Als de wijze koning Salomo, de koning van de vrede, zijn ambt aanvaardt, vraagt hij niet om glimmende limousines, een vette bankrekening, een megajacht of macht. Hij vraagt om een opmerkelijk hart om zijn volk te kunnen besturen, richting te kunnen geven. Wie een opmerkelijk hart wenst, neemt daarmee ook het risico voor lief dat het zal breken onder de zorgen voor de mensen die aan jou zijn toevertrouwd. Het zal ook kunnen opspringen van vreugde. Het voelt. Barmhartigheid. Wat een geschenk als je als volk zo vorstelijk bestuurd mag gaan worden.

En Paulus voegt daar in zijn brief aan de mensen van Efeze nog aan toe; Inzicht en eerbied gaan hand in hand. We kunnen tasten naar wat waar is, maar de diepste kennis en kracht worden ons met liefde aangereikt door God. Hoe hoog ook onze wegen gaan. Het inzicht komt met de eerbiedige knieval die wij maken voor de Schepper die ons bedacht heeft en lief heeft. Daar gaat het zondag over. Ook zal er weer een feest van liefde en vrede gevierd worden samen met de kinderen onder leiding van Joyce Tetteh.

Welkom!



Bericht van overlijden

Op donderdagmorgen 26 juli is in haar woning in het Tolhuys Everdina Johanna (Annie) Niekamp-Bensink overleden. Annie is 84 jaar oud geworden. Annie heeft veel voor onze kerkelijke gemeenschap betekend. Zij zal aanstaande donderdag 1 augustus vanuit onze kerk begraven worden. De dankdienst voor haar leven begint om 13.00 uur. Na de kerkdienst zal Annie te rusten worden gelegd op de Algemene begraafplaats in Brummen. Daarna is er de gelegenheid om de familie te condoleren. U bent allen van harte welkom om aanwezig te zijn bij het gedenken van Annie.

We wensen de familie en vrienden heel veel sterkte en Gods nabijheid toe.

Afke Boezewinkel



Diaconie

Zondag 28 juli wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk jeugdwerk. We weten en zien dat er nauwelijks jeugd in onze kerk komt tijdens de diensten. Maar er is nog catechisatie en samen met de leerkrachten en leerlingen houden we ook nog de mooie KSG-diensten.

We proberen de jeugd bij de kerk te betrekken en zoveel mogelijk te werken mét en niet alleen vóór jonge mensen.

Gelukkig hebben we ook nog ons CJW zomerkamp waar veel kinderen een prachtige, dolle en fijne week samen beleven met jonge begeleiders die enthousiast aan de slag gaan.

Orde van dienst 28 juli 2024

En inmiddels is Joyce Tetteh gestart met "kinderfeest van liefde en vrede"; een kinderdienst in de ruimte beneden in de kerk op de laatste zondag van de maand.

Uw gift kan gestort worden op de rekening van het College van Diakenen NL37RABO0311052878 o.v.v. plaatselijk jeugdwerk of in de collectezak bij de deur.

Namens CvK met vriendelijke groet, Willy Hugen

Voor inloophuis en ontmoetingsplek de Herberg ontving de diaconie € 426,65. Daar kunnen we hen heel blij mee maken!! Hartelijk dank en groet, Ank



Jarige job

Wat een belangstelling. Op mijn verjaardag toegezongen door de gemeente. Veel gelukwensen, handen schudden en ten slotte nog een prachtige plant van de kerk. Ik heb er van genoten.

Hartelijk dank, Frits de Lange.



Woord van welkom ouderling van dienst

Inleidend orgelspel

Stilte

Gemeente gaat voor zover mogelijk staan en zingt: Op melodie van NLB 700:

Zoek de stilte, vindt de ruimte
In ons overvol bestaan,
Waar de hoop een plaats kan vinden,
Wij bevrijd naar binnen gaan;
Was de chaos en de wirwar
Wis de ogen om te zien
Wat van waarde is en kostbaar;
Wat tot onze vrede dienst.

Stilte vraagt om ons vertrouwen
Koelt de hitte, remt de tred.
God de stilte die ons aanspreekt,
Kent ons wezen, raakt de kern.
Hij scheidt ruimte in ons denken,
Schaduw die de zon laat zien,
Schenkt ons moed waar wij te klein zijn
Goed geloven, doel en zin.

Laten wij in zijn Geest voortgaan,
Open voor elkaars verdriet,
Angsten uit ons leven bannen,
Want de ruimte moet gevierd:
Ruimte voor de diepste dromen,
Ruimte voor zorgvuldigheid,
Ruimte die wij kunnen delen
Ruimte waar de Geest geleidt
Bemoediging en begroeting
We gaan weer zitten

De kinderen gaan met Joyce mee

Gebed

Zingen: NLB 705: 1, 2

Lezen: 1 Koningen 3: 5-14

Zingen NLB 72: 1, 2, 4

Lezen: Efeziërs 3: 14-21

**Zingen uit het oude liedboek
gezang 461: 1, 3, 7**

O hoogt' en diepte, looft nu God
aanbid zijn heiligheid!

Zijn woord werd nimmer nog gepeild,
zijn weg is majesteit.

Ja, meer dan ziel en leven zijn
gegund aan bloed en vlees:
God-zelf zal in ons wezen zijn,
zijn ademende Geest!

O hoogt' en diepte, looft nu God,
aanbidt zijn heiligheid!
Zijn woord werd nimmer nog gepeild,
zijn weg is veiligheid.

Overdenking

Orgelspel

Bericht van overlijden

Zingen: NLB lied 961

Voorbeden afgewisseld met de laatste twee
regels van **NLB 997 eerste keer zingt
voorganger, gemeente herhaalt**
"Genade Heer hoor ons gebed
Zie deze wereld aan"

Stil gebed

Onze Vader

Mededelingen vanuit de diaconie

Mededelingen door de Ouderling van Dienst

Kinderen komen terug in de kerk

We gaan staan voor zover dat mogelijk is voor
het slotlied

Zingen: NLB 825: 1, 3, 4

Heenzending en zegenbede, uitgesproken
Amen

Zingen: NLB 423: 1, 3



Facebook PG Brummen

Wist u dat we ook een
facebookpagina hebben?
Klik op het blauwe facebooklogo in
deze nieuwsbrief.



Over de nieuwsbrief

Kopij inleveren voor donderdagavond 18 uur bij
onderstaand mailadres.

Verzending en administratie: Hetty Wijgman
Aan- of afmelden kan door een mail te sturen
naar: nieuwsbrief@pknbrummen.nl





Protestantse Gemeente Hall en Voorstonden

juli 2024
week 30

Zondag 28 juli 2024

Zoals gebruikelijk is er de laatste zondag van de maand geen dienst in Hall.

De mensen van Hall en Voorstonden zijn van harte welkom in Brummen.

Agenda Hall en Voorstonden



AGENDA

Tijdens de vakantieperiode (zondag 14 juli tot en met zaterdag 10 augustus) is op donderdagmorgen de Ludgeruskerk **niet** open en is er **geen** ochtendgebed.

Vakantie

Mijn vakantietijd is van zondag 14 juli tot en met zaterdag 10 augustus. Wanneer in acute pastorale situaties een vervanger nodig is, kunt u contact opnemen met Harry van Galen. Hij weet wie uit de regio hiervoor beschikbaar is.

Tijdens de vakantieperiode is op donderdagmorgen de Ludgeruskerk **niet** open en is er **geen** ochtendgebed.

Houd moed, heb lief en wees gezegend.

Jolanda Aantjes, pastor



Facebook PG Hall en Voorstonden

Wist u dat we ook een facebookpagina hebben?

Klik op het blauwe facebooklogo in deze nieuwsbrief



Over de nieuwsbrief

Kopij inleveren voor donderdagavond 18 uur bij onderstaand mailadres.

Verzending en administratie: Hetty Wijgman
Aan- of afmelden kan door een mail te sturen naar: nieuwsbrief@pknbrummen.nl