



Zondag 3 november 2024

Thema: "Verbonden in Dankbaarheid"

Aanstaande zondag vieren we het avondmaal en we vieren de dankdag voor gewas en arbeid. Gedenkwaardige momenten. Het samen delen van het goede, op hoop van zegen. Maar ook met het oog op het heel houden van onze schepping. Ook met het oog op een goede verdeling van wat ons als mensen geschonken is. Met eerbied voor de waardigheid van ieder levend schepsel.

Ooit zong Robert Long een beetje schertsend of misschien ook wel een beetje bijtend naar de wat zware geloofsopvattingen: Dankbaar moet je zijn, nederig en klein.

Maar in werkelijkheid zou het misschien toch geen kwaad kunnen om de dankbaarheid in ere te herstellen. Om te beseffen dat we als mensen best ietsje ootmoediger mogen zijn naar de mooie grote schepping toe. Dat we iets minder groot, groter, grootst moeten denken, maar weer iets meer: "Genoeg is meer dan veel" in het vaandel mogen dragen. Daarom bedachten we bij de voorbereiding het thema: Verbonden in dankbaarheid. Welkom bij de viering! We vieren het avondmaal in de kring.



Diaconie

Zondag 3 november: "dankdag voor gewas en arbeid" en viering Woord en Tafel.

Dankbaar en blij mogen we zijn, het geluk te leven in een stuk wereld waar geen bommen vallen, waar geen water ons overstroomt, waar we in vrede en met enig geluk mogen genieten van alles wat ons ten deel valt: tarwe om ons

brood te bakken, groenten en aardappels, melk, honing en fruit, zoveel!!

Danken wij voor werk en inkomen, pensioen, voor het goede der aarde.

Maar niet iedereen is overvloed gegeven. Uitkering, bijstand, hoge huren, verwarming, zie maar eens rond te komen. **De pakketten van de Voedselbank helpen daarbij en wij gaan zorgen dat die pakketten gevuld kunnen worden. Met potten en blikken, soepen en sauzen, iets lekkers, pasta, jam... maak er maar wat moois van en neem het zondag mee naar de kerk.**

Voor de voedselbank collecteren we bij de uitgang en u kunt een gift overmaken naar NL37RABO0311052878 t.n.v. collecten diaconie m.v.v. voedselbank.

Voor Oikocredit gaf u € 228,10.

Dank en hartelijke groet, Ank



Berichten van overlijden

We ontvingen het bericht van overlijden van **Gerry Bensink**.

Gerry werd geboren op 7 januari 1936 en overleed op 27 oktober 2024 te Leuvenheim. Zij is in besloten kring herdacht.

We wensen haar familie en vrienden Gods nabijheid en sterkte toe.'



Op 20 oktober 2024 overleed te Wilp in woongemeenschap ZoZijn **Herman Thomassen**, broer en zwager van Leo en Dini Thomassen. Herman werd geboren op 10 november 1958 te Brummen.

Het afscheid en de begrafenis van Herman vonden plaats op vrijdag 25 oktober jl.

We wensen de familie en de vrienden en de zorgmedewerkers van ZoZijn alle sterkte en troost toe.

Orde van dienst 3 november

Aanvang van de viering: Orgelspel

Woord van Welkom

Muziek.... stilte

Zingen: Herschep ons hart 1x cantorij, 1x allen

Her-schep ons hart her - a-dem ons ver-
stand dat wij el - kaar be - hoe-den en doen
le-ven. Maak ons tot uw ge-meen-te. Wees
- de stem die ons ge-we-ten wekt. Ver-
berg U niet, ver-
berg U niet.

Herschep ons hart heradem ons verstand, dat wij elkaar behoeden en doen leven. Maak ons tot Uw gemeente. Wees de stem die ons geweten wekt.

Verberg U niet, verberg U niet.

Bemoediging en begroeting

Zingen: NLB 513: 1 en 4

Kyriegebed: Omzongen met:

Hore mij oor het ongehoorde
Dat ik bedacht ben op wat ik zie
Onze monden dat zij vrede roepen
Onze handen dat zij troosten
Dan zullen mijn voeten gaan waar liefde is,
mijn hart overvloeien van vreugde.
1x cantorij en als afsluiting allen

Gloria:

(1: neuriën, 2. op tekst, 3 canon)

Gloria, gloria (canon)
Glo - ri - a, glo - ri - a, in - ex - cel - sis De - ol
Glo - ri - a, glo - ri - a, al - le - lu - ia, al - le - lu - ial

Music: J. Berthier
© Ateliers et Presses de Taizé, F-71250 Taizé-Communauté

Lezing Genesis 1 (vertaling uit de Franciscaner Orde)

Lezing Psalm 133 (in bewerking Huub Oosterhuis "150 Psalmen vrij")

Zingen: Zij waren één van hart en ziel.
Allen 1, 3 en 5, Cantorij 2 en 4

1. Zij wa - ren een van hart en ziel
zij had - den niet zij deel - den
geen - een die er nood - lij - dend was
en geen te goed be - deel - den
cantor of koor:
2. dat naar be - hoef - ten werd ge - deeld
zo'n we - reld die zij zoch - ten
e - co - no - mie van het ge - noeg
waar zij aan - zit - ten mocht - en

1 Zij waren één van hart en ziel, zij hadden niet; zij deelden geen die er noodlijdend was en geen te goed bedeeden.

2 Dat naar behoefte werd gedeeld, zo'n wereld die zij zochten. Economie van het genoeg waar zij aanzitten mochten.

3 Zo'n wereldhuishouden te zijn, van dromen, gaan door muren-zo één van brood en wijn te zijn, gemeenschap die zal duren.

4 Als adem licht en water zijn, voor ieder vrij gegeven van aarde, het geschenk om niet, waar elkéén van kan leven.

5 Eén lichaam en één bloed te zijn, van graankorrels verenigd, van vele druiven ene wijn; de noden zijn gelenigd.....

Overdenking: Verbonden in dankbaarheid

Zingen: NLB 788: 1 - 3

*1 God die in het begin
uit aarde, naar zijn beeld,
de mensen voor elkaars
geluk geschapen heeft,
Hij doet ons samen zijn,
Hij maakt ons mens tot mens
elkanders brood en wijn,
elkanders woord van trouw.*

*2 Zoals van meet af aan
een mens geen antwoord vindt,
als hij niet door een mens
ten diepste wordt bemind,
zo mogen wij voortaan
in liefde en in leed
elkanders antwoord zijn,
een lichaam en een geest.*

*3 Zoals ten einde toe
de mensen met elkaar
hun lange wegen gaan,
en God gaat met hen mee,
zo zal Hij met u zijn
in leven en in dood,
Hij wordt uw brood en wijn
en dit geheim is groot.*

Binnendragen brood en wijn (muziek) en nodigen

Voorbeden:

Mededelingen van overlijden, **zingen NLB 961
NLB 647: 1 - 4 als voorbede, samenzang**

**Tafelgebed: omzongen met: (vers 1. solo,
2. allen 3. cantorij, 4. allen, 5. bassolo en
koor 6. allen, 7. allen en koor)**

1. Als je brood deelt, deel je macht,
Als je macht deelt, neem je deel.

2. Als je brood deelt, deel je hart.
Als je hart deelt, komt er hoop.

3. Als je brood deelt, deel je lijf.
Als je lijf deelt, word je één.

4. Als je brood deelt, deel je pijn,
Als je pijn deelt, is er trouw.

5. Als je brood deelt, word je klein,
Als je klein wordt, word je sterk.

6. Als je brood deelt, wordt het licht,
Als het licht wordt, komt het goed.

7. Als je brood deelt, word je brood.
Als je brood wordt, word je mens.

Breken en delen:

**Cantorij zingt Ubi Caritas et Amor (NLB
568a); daarna Gospodi Boje**

Heenzending en zegenbede met AMEN

Cantorij: Er is nog zomer en genoeg

*Wat zou het loodzwaar tillen zijn, wat een
gezwoeg, als iedereen niet iedereen ter wille
was....*

Wij wensen u een prachtige zondag toe.

Fijn dat u er was en meevierde!



Concerten in de kerk



Culturele Stichting
Gemeente Brummen

Abonnement Kamermuziek 2024-2025

U kunt hier een abonnement bestellen voor alle
kamermuziek concerten:

10 november 2024 La Petite Ecurie
2 februari 2025 Lavinia Meijer
2 maart 2025 Delta Piano Trio
13 april 2025 Viride Kwartet

**Alle concerten worden uitgevoerd op
zondagmiddag om 15.00 uur in de
Pancratiuskerk in Brummen.**

Voor meer informatie over het
Kamermuziekprogramma 2024-2025, zie de
website van culturele stichting [agenda culturele
stichting](#)

Daar kunt u ook de jaarfolder downloaden.

Eigenwijs op z'n best!

Tijdens de afgelopen Kinderboekenweek luidde het thema: Eigenwijs.

De kinderen en leerkrachten van De Ontdekking zijn op allerlei manieren bezig geweest om dit thema te verwerken in het lesprogramma. Toen wij na moesten denken over het thema voor de aanstaande KSG viering van 10 november kwamen we al snel tot de conclusie dat eigenwijs ook een heel mooi thema is voor een viering. De bijbel kent gelukkig een heleboel eigenwijze mensen die op hun manier Het Verschil hebben weten te maken. Waardoor we nog steeds luisteren naar de verhalen over hen. Neem nou Noach..... Iedereen zei: Die man is knettergek met z'n suffe lelijke ark in de achtertuin. Wat een rommel maakt hij! Maar Noach trok zich daar niets van aan. Hij bouwde, timmerde, haalde pek, bouwde stallen en hokken in die rare grote boot. Heel eigenwijs. De burens dachten allemaal: die komt nog verkeerd terecht, die malle, eigenwijze Noach. Maar Noach wist wat hij deed.... God had het hem zelf verteld!

Eigenwijs op z'n best! Dat gaan we vieren samen met de leerkrachten, ouders en kinderen van de Ontdekking en samen met u en jou!

Myrthe Peters van Vox Tunes zal weer met de zangers van dit prachtige jongerenkoor aanwezig zijn, Annemarie Brummelman zwaait het enthousiaste schoolorkest aan en wij mogen gewoon met ons allen zingen, vieren, samenzijn tijdens deze KSG viering.

Welkom bij de KSG viering op 10 november aanstaande om 10.00 uur in de Pancratiuskerk!

De collecteopbrengst zal naar Save the Children gaan. U vindt hierover meer informatie in de komende nieuwsbrieven.

PS We gaan van u als aanwezigen vragen om met uw handen de regen en het onweer bij de zondvloed te laten klinken. In het filmpje in de onderstaande link kunt u zien hoe u dat alvast thuis kunt oefenen. Succes!!!!

<https://www.youtube.com/watch?v=EGRoX2jy7dl>

Afke Boezewinkel



Wij, de Cantorij van Brummen, vinden het fijn als er ook dit jaar met Kerst weer extra veel mensen meezingen in de Cantorij.

We starten op woensdag 6 november met het Kerstprojectkoor.

In deze periode naar Kerst valt ook de Gedachtenisviering op 24 november om 19.00 uur. Als je wilt kun je zowel in die Gedachtenisviering als op de Kerstmorgen meezingen.

De repetities beginnen om 19.00 uur tot 19.45 uur, dan is er koffie/thee o.i.d. en daarna nog even door van 20.00 uur tot 20.45 uur. In de Pancratiuskerk.

Aanmelden bij: Ineke Oudakker 06-12115911 of inekeoudakker@planet.nl dan zorgen we voor de muziek.

Groet van de Cantorij.

Facebook PG Brummen

Wist u dat we ook een facebookpagina hebben?

Klik op het blauwe facebooklogo in deze nieuwsbrief.



Over de nieuwsbrief

Kopij inleveren voor donderdagavond 18 uur bij onderstaand mailadres.

Verzending en administratie: Hetty Wijgman
Aan- of afmelden kan door een mail te sturen naar: nieuwsbrief@pknbrummen.nl



Protestantse Gemeente Hall en Voorstonden

november 2024
week 44

Zondag 3 november 2024

Vanmorgen zingt het gospelkoor 'His Voice' uit Beekbergen in de dienst.

Een enthousiaste groep mensen die o.l.v. Gerton Woudt hun geloof uitzingen.

De organist is Dinie Scherpenzeel



Agenda Hall en Voorstonden



AGENDA

Zondag 3 november Ludgeruskerk

18.30 – 20.00 uur Hall herinnert

Dinsdag 5 november

De Wheme

10.00 – 12.00 uur Koffiedrinken met een praatje (org. Ouderenwerk Hall)

Donderdag 7 en vrijdag 8 november

Generale Synode

Deze week geen ochtendgebed en open kerk.

Donderdag 7 november

19.00 – 20.30 uur Kerkkoor in de Ludgeruskerk

Donderdag 7 en vrijdag 8 november komt de Generale Synode bijeen in Lunteren. Vanuit de Classis Veluwe ben ik – Jolanda – daar aanwezig.

Nieuwe ambtsdrager

De ambtstermijn van diaken Gerrit Weenink is in september jl. verstreken. Hij is 12 jaar kerkenraadslid geweest. Hij mag kerkordelijk nog tot februari 2025 ambtsdrager blijven daarna stopt het echt.

De kerkenraad is voornemens om in deze vacature van diaken te benoemen mw. Willemien Weenink, Hallsedijk 13, Tonden. Zondag 3 november zal dit in de Ludgeruskerk worden afgekondigd. Wie bezwaar hiertegen wil maken kan tot uiterlijk vrijdag 8 november dit schriftelijk en ondertekend indienen bij de voorzitter van de kerkenraad Harry van Galen.

Hall herinnert 3 november

U bent welkom om een dierbare/dierbaren die is/zijn gestorven te herinneren.

Tussen 18.30 en 20.00 uur kunt u de sfeervol aangeklede kerk binnenlopen voor het aansteken van een lichtje. Tussen 19.00 en 19.30 uur is er een half uur waarin piano en dwarsfluit klinken, een kort woord wordt gesproken en de door u opgeschreven namen worden genoemd. Er is koffie/thee en alle gelegenheid om rustig in de kerk te verblijven.

De organisatie is in handen van Hall Gastvrij en de Ludgeruskerk Hall.



Orde van dienst 3 november

Welkom

Zingen Lied 283 In de veelheid van geluiden

Bemoediging en groet

Koor zingt: Hier is rust

Gebed om Gods ontferming

Koor zingt: I will carry you

Gebed om licht van de heilige Geest

Bijbellezing Psalm 27

Zingen Psalm 27: 2 en 4 Nieuwe Psalmberijming

Verkondiging

Koor zingt: Toekomst vol van hoop

Dank- en voorbeden, stilte en Onze Vader
waarin we zingen:

Lied 426 God zal je hoeden

Collecten

Koor zingt: Geniet van het goede

Gebed om zegen

Zegen en als antwoord zingen we:

Lied 425 Vervuld van uw zegen

Ontmoeting



Facebook PG Hall en Voorstonden

Wist u dat we ook een facebookpagina hebben?

Klik op het blauwe facebooklogo in deze nieuwsbrief



Over de nieuwsbrief

Kopij inleveren voor donderdagavond 18 uur bij onderstaand mailadres.

Verzending en administratie: Hetty Wijgman
Aan- of afmelden kan door een mail te sturen naar: nieuwsbrief@pknbrummen.nl

