



Algemeen nieuws voor beide gemeenten



december 2024
week 49

Persoonlijk bericht

Vrijdag 29 november ben ik door de Protestantse Kerk toegelaten om te worden beroepen als predikant/dominee.

In de Protestantse Kerk bestaat de mogelijkheid om hiervoor een verzoek in te dienen op basis van gaven, vaardigheden, opleiding en ervaring. Dit heb ik gedaan waarna ik een aantal gesprekken heb gehad waaruit een positief resultaat is gekomen. Dit is vrijdag de 29^e bevestigd door de landelijke toelatingscommissie voor het ambt.

Wat houdt dit nu in?

Ik ben nu proponent in de PKN. Predikant/dominee word je pas als je wordt beroepen door een gemeente en daar dan wordt bevestigd in het ambt van predikant. Ik heb aangegeven dat ik voorlopig pastor blijf in Hall en Voorstonden en geen beroep in overweging neem van een andere gemeente voordat er meer duidelijkheid is over de toekomst in Hall.

Jolanda Aantjes

Kring 'Ode aan de verliezer'

In 5 bijeenkomsten lezen we gedeelten uit de bijbel met daarbij het boek van Alain Verheij; 'Ode Aan de verliezer', *levenslessen uit bijbelverhalen. Over hoop, twijfel en succes.*



In de bijbel lezen we over Gods relatie met schepping, mens en dier. We zien al snel hoe de mens daarin eigen keuzes maakt die van invloed zijn op het leven. Het boek van Verheij laat

zien hoe de bijbel ook over onze basale levensvragen gaat als: hoe moet ik leven, waar vind ik vrijheid of hoe blijf ik overeind. Dit doet hij door twee bijbelse broers: Kaïn en Abel naast elkaar te zetten en te laten zien hoe onze samenleving ook vol zit met dergelijke figuren als sterken en zwakken, winnaars en losers. Het koninkrijk van God, uit wat voor figuren bestaat dat eigenlijk en hoe gaan wij eigenlijk onze weg?

De opzet is om in vijf bijeenkomsten delen uit de bijbel en het boek te bespreken. Verder hoop ik twee keer een ontmoeting te kunnen regelen om eropuit te gaan of iemand uit te nodigen.

Wanneer:

Op woensdagmorgen in 2025 van 09.30 – 11.30 uur

Data: 8 januari, 22 januari, 5 februari, 19 februari en 5 maart.

Locatie: nader te bepalen

Nodig:

Het boek, dat kunt u zelf aanschaffen via de [boekhandel](#)

ISBN: **9789045042763**.

Graag opgeven voor 31 december via pastor@hallsekerk.nl

Jolanda Aantjes



Zondag 8 december 2024



Bij het gebouw van de Verenigde Naties in New York staat een beeld dat verwijst naar deze prachtige tekst uit Jesaja 2.

Het is gemaakt door een Oekraïense kunstenaar en werd in 1959 - midden in de Koude Oorlog, - door de Russische regering geschonken. Eronder staat: 'Wij zullen onze zwaarden omsmeden tot ploegscharen'.

Onlangs was ik in Berlijn. Ik heb de tijd nog gekend dat de muur er stond. Die muur is nu goeddeels verdwenen. Op 9 november 1989 viel dit bouwwerk dat een scheiding maakte tussen Oost en West. Er was een hoopvolle tijd gestart waarin mensen dachten elkaar te kunnen vinden. Gorbatsjov luidde een tijdperk in van toenadering. Maar het is niet meer zo.

Tanks, drones, bommen. En een oorlog die nu al ruim twee jaren voortwoekert in Oekraïne. En dan is Oekraïne nog maar één van de vele onrustige gebieden op de wereld.

Hoe houden wij de moed er in? Hoe kunnen we met elkaar proberen om toch die tekst van Jesaja, die tekst van hoop, levend te houden, sterker nog, zichtbaar te blijven maken?

In het evangelie van Lucas staan de mensen om Johannes heen gedromd. Johannes die verkondigt: Mensen het komt er nu op aan! En de mensen vragen: Maar wat moeten we dan doen?

Op deze tweede adventszondag gaan we aan de hand van de woorden van Jesaja en Lucas op zoek naar lichtpunten.

Theo Meurs zal het orgel bespelen.

Diaconie

Op 8 december tweede Advent is onze collecte bestemd voor Amnesty. Hoeft nauwelijks be-toog: opkomen voor mensen die (ten onrechte) gevangen worden genomen, gemarteld, geïso-leerd, vernederd, ontvoerd, bedreigd en veroordeeld (zonder eerlijk proces). Er is zoveel onrecht in de wereld, zoveel leed en geweld. Wij zijn bevoorrecht: hangen de adventsster voor het raam, versieren onze huizen, zoeken een mooie kerstboom uit, gaan ter kerke en zijn blij en dankbaar dat we mogen leven in vrede.

Maar we willen mensenrechten, vrijheid en gelijkheid voor iedereen, niemand uitgezonderd en daar kunnen we ons voor inzetten met hart en ziel. Voor ieder een plek, een plaats om te leven, te werken, te spelen en te lachen. En de acties van Amnesty hebben succes, mensen worden vrijgelaten, kunnen het leven weer omarmen!

U mag geven in de collectezak of overmaken naar NL37RABO0311052878 t.n.v. Collecten Diaconie m.v.v. Amnesty.



Er was een mooie collecte-opbrengst voor de Hongerpot: € 405,30 !

Veel dank en hartelijke groet, Ank

Wintermarkt 30 november

30 November, het was weer feest in de kerk. Wat ging daaraan vooraf: groen verzamelen en kransen, grafstukken en kerstversiering in elkaar knutselen, cakes bakken, taarten maken, erwtensoep koken, curiosa ten toon stellen, uitpakken, ophangen, inrichten, zoveel te doen, zovelen die dit mogelijk maken, die grote groep vrijwilligers die sjouwen en sloven, poetsen en afwassen, de "commissie" die bedenkt en richting geeft aan al het werk, de steunen en toeverlaten die alles mogelijk maken.

Uur tien breekt aan: de deuren gaan open, publiek komt vrijwel direct naar binnen en de stukken op de tafels vinden snel een koper. Kerststukken worden bewonderd, de graftakken uitgezocht, haast een traditie voor menigeen, kransen vliegen weg. Rond de tafels is er bij koffie, thee en taart gezellige praat, de lootjes worden goed verkocht, boeken, speelgoed, lappen en stoffen bekeken. Jam raakt snel op, er is plezier, bekenden en onbekenden ontmoeten elkaar. De pannen erwtensoep (met roggebrood en spek of kaas) raken leeg, het feest raakt ten einde. En dan komen de opruim-vrijwilligers en gaan de penningmeesters tellen. Vol verwachting klopt ieders hart: hoeveel???

Het resultaat van een werk- en plezierweek mag er zijn: € 5297,33!!

Geweldig!! Heel veel dank aan iedereen!!



Avondmaaltijd

A.s. dinsdag 10 december is er weer de maaltijd in de kerk. In de decembermaand hebben we altijd een extra mooi gedekte tafel en ook voor het eten doen we extra ons best. De gezelligheid is natuurlijk als van ouds. Alle redenen om ook eens een keer mee te eten. U kunt zich opgeven op de gele lijst in de kerk of bij mij. De maaltijd begint om 18:00 uur en de deur is open om 17:30 uur. Van harte welkom!!

Hartelijke groeten, Gerda Grevers. tel. 562889

Gebouwencommissie

Ook al hoorde u weinig van onze activiteiten, we werken gestaag door! We willen u als kerkgemeenschap graag mee laten doen aan een experiment. Dat houdt in dat we u samen willen laten zitten op verschillende plekken in de kerkzaal. **A.s. zondagmorgen gaan we voor de toren zitten!** Dit betekent voor de meesten van ons een beetje een onwennige plek, maar samen kunnen we dat en het geeft stof tot praten na de dienst. De volgende datum is 15 december. Dan gaan we voor de grote zaal zitten. Dit was de gebruikte opstelling van voor de grote verbouwing, toen de kerkzaal nog Oost/West gesitueerd was! We hebben deze informatie nodig voor eventuele plannen.

Laat u verrassen en verras ons door allemaal mee te doen!

Sander, Paul, Rien en Tineke

Orde van dienst 8 december

Woord van welkom en aansteken van de kaarsen

Orgelspel

Stilte

Gemeente gaat voor zover mogelijk staan en zingt:

NLB 440: 1, 2

Bemoediging en groet

Gemeente gaat weer zitten

Gebed

Zingen: NLB 1012: 1, 4, 5

Eerste lezing: Jesaja 2: 1 tot en met 4

Zingen: NLB 447: 1, 2, 3

Tweede lezing: Lucas 3: 1 tot en met 14

Zingen: NLB 439: 2, 3

Overdenking

Orgelspel

Gebeden, afgesloten met het Onze Vader

Mededelingen Diaconie en toelichting collecte

Mededelingen Ouderling van Dienst

Slotlied: NLB 442: 1, 2

Heenzending en zegenbede

Zingen: Amen

Levende adventskalender

Deuren die open gaan! De Raad van kerken stelt ook dit jaar weer een levende adventskalender samen. Vorig jaar was het een groot succes, zowel voor de deelnemers als voor de gastgevers. Vanaf 1^e advent is er in Brummen elke dag tot aan de Kerst een plek van ontvangst om bij een kop koffie/thee elkaar te ontmoeten. Een lichtpuntje in soms sombere dagen.

Bij wie klopt jij aan?



**Zondag 1 dec. – dinsdag 24 dec.
vier weken lang elke:**

Zondag: 14.00 tot 16.00 uur

8 dec: Fam. Wijers, Gravenstraat 11
15 dec: Fam. Wijers, Gravenstraat 11
22 dec: Fam. Wijers, Gravenstraat 11

Maandag: 10.00 uur tot 12.00 uur

9 dec: Fam. Hegger, Voorsterweg 92
16 dec: Fam. Loonstra, Marktplein 17a
23 dec: Fam. Loonstra, Marktplein 17a

Dinsdag: 10.00 uur tot 12.00 uur

3/10/17/24 dec: Pancratius kerk koffiezaal

Woensdag: 10.00 uur tot 12.00 uur

4/11/18/ dec: Andreashuis, Tuinstraat 63a
11 dec: Fam. Harmsen, De Pothof 3
18 dec: Fam. Smit, Pr. Catharina Amaliastr. 3

Donderdag: 10.00 uur tot 12.00 uur

5/12/19 dec: Onze DROOM, Egelantier 11a
12 dec: Fam. Ek, Oude Eerbeekseweg 1c
19 dec: Fam. Brummelman, Cortenoevenseweg 68

Vrijdag: 10.00 uur tot 12.00 uur

6/13/20 dec: Huiskamer en Snuffelschuurtje van de Pancratius kerk
13 dec: Fam. Wagenvoort, Metelerskampweg 28
20 dec: Fam. Van der Woude, Voorsterweg 14

**Tip: HANDSAAM voor vervoer
0575-565666**

Voor informatie: Sienke Steen 06 54262470

Kinderkerstwandeling

Alle mensen die meehelpen bij de kinderkerstwandeling op 22 december aanstaande zijn van harte welkom om onder het genot van een kop warme chocolademelk met iets lekkers erbij de kleding, attributen en de instructies in ontvangst te nemen op:

12 december van 19.00 uur tot 20.00 uur in de Pancratiuskerk.

Afke Boezewinkel

Facebook PG Brummen

Wist u dat we ook een facebookpagina hebben?

Klik op het blauwe facebooklogo in deze nieuwsbrief.



Over de nieuwsbrief

Kopij inleveren voor donderdagavond 18 uur bij onderstaand mailadres.

Verzending en administratie: Hetty Wijgman
Aan- of afmelden kan door een mail te sturen naar: nieuwsbrief@pknbrummen.nl



Zondag 8 december 2024

Tweede Advent zal in de Kerkdienst van Hall en Voorstonden voorgaan Dhr. H. Dijkman uit Vorden.

De organist is Dinie Scherpenzeel uit Klarenbeek, en op de dwars fluit Gemma Scherpenzeel uit Brummen.

De Dienst begint om 10.00uur.

Na afloop van de Dienst is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee.

Agenda Hall en Voorstonden



AGENDA

Maandag 9 december

Dorpsstraat 42, ingang Zwarteweg

19.30 – 20.30 uur Informatie bijeenkomst medewerkers Herdertjestocht Hall

Dinsdag 10 december

De Wheme

10.00 – 12.00 uur Koffiedrinken met een praatje (org. Ouderenwerk Hall)

Woensdag 11 december

09.00 – 12.00 uur Kerkenraad

Donderdag 12 december

Ludgeruskerk

09.00 – 09.15 uur Ochtendgebed

09.15 – 11.00 uur Kerk open, pastor aanwezig

19.00 – 20.30 uur Kerkkoor

Zaterdag 14 december

Ludgeruskerk

10.30 – ± 14.00 uur Wintermarkt

Christmas Carols zangers gezocht

We zoeken zangers die met de Herdertjestocht in de herberg/Ludgeruskerk Christmas Carols zingen. Dat kan zijn een koor, een aantal koorleden, een vriendengroep, etc.

Wil je meedoen? Ken je een koor dat mee zou willen doen? Alle tips en vooral koorleden zijn welkom!

De datum is zaterdag 21 december tussen 18.00 – 20.00 uur.

Graag een berichtje aan Jolanda Aantjes / 06-33860231 / pastor@hallsekerk.nl

Orde van dienst 8 december

Lied: 314 vers 1, 2

Votum en Groet

Lied: 314 vers 3

Gebed om ontferming..... Woord van Troost: Lucas 1 vers 46 t/m 55

Lied: 442 vers 1 en 2

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Math. 1 vers 18 t/m 25

Lied: 441 vers 5, 7 en 10

Overdenking

Lied: 864 vers 1, 4 en 5

Dankgebed

Collecte is bestemd voor de Diaconie

Lied: 968 vers 1, 2 en 4

Zegen

Bericht van overlijden

Vrijdag 29 november is in de leeftijd van 91 jaar dhr. Teunis Reinders overleden. Het afscheid en de crematie hebben reeds plaatsgevonden.

We leven mee met zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Correspondentieadres: Rhienderensestraat 51, 6964 BH Hall

Facebook PG Hall en Voorstonden

Wist u dat we ook een facebookpagina hebben?

Klik op het blauwe facebooklogo in deze nieuwsbrief



Over de nieuwsbrief

Kopij inleveren voor donderdagavond 18 uur bij onderstaand mailadres.

Verzending en administratie: Hetty Wijgman
Aan- of afmelden kan door een mail te sturen naar: nieuwsbrief@pknbrummen.nl