



Zondag 12 januari 2025

De toekomst van de kerk...

Een paar weken geleden kreeg ik een mailtje van een goede vriend. Hij was - zoals elk jaar - een kleine week in retraite geweest in een klooster. In de kloosterwinkel trof hij een boek aan, dat hij al langere tijd op zijn lijstje had staan. Het ging over de toekomst van de kerk. De schrijver - ds Aarnoud van der Deijl - schrijft daarin heel persoonlijk over de pijn van kerkverlating, over de steeds kleiner wordende gemeenten, de verkoop van kerken en over alle goedbedoelde pogingen om mensen bij de kerk te houden en zelfs te krijgen. Zo zijn geloofsvi-sies gemoderniseerd en kerkdiensten opgeleukt met bijvoorbeeld andere soorten muziek. De kerk moest maatschappelijk relevant worden, de geloofsgemeenschap een gastvrije plek die recht doet aan ervaringen van mensen en die veiligheid biedt. En de kerk moest 'groen' worden, met duurzaamheid in het vaandel.

Allemaal benaderingen om de kerk weer 'bij de tijd' te brengen. Uiterst zinvol en we moeten er vooral mee doorgaan. Maar, zegt de schrijver: de leegloop wordt er niet door gestopt, de ontkerkelijking zet door. Hij ziet het verlies eerlijk onder ogen en laat de rouw hierover toe. De tijd van volle kerken is voorbij...

Maar gelukkig eindigt het boek niet in mineur. Het slotakkoord wordt gevormd door 'hoop'. De schrijver stelt de vraag: 'Als wij de kerk niet kunnen redden, redden we het dan wel zonder kerk?' En dan benoemt hij wat we gaan missen als de kerk er niet meer is, zoals:

de uitleg van Bijbelverhalen, taal voor duiding van ervaringen, gemeenschap, rituelen en een plek om tot jezelf te komen.

Hij gaat in gesprek met mensen die, tegen de trend, de weg naar de kerk gevonden hebben en met nieuwe ideeën komen. Hij rouwt om de teloorgang, maar hij kan het ook accepteren, omdat hij ziet hoe er in allerlei geloofsgemeenschappen nog altijd dingen gebeuren die heel betekenisvol zijn. En dat geeft hoop voor de toekomst van de kerk...

De toekomst van de kerk...

Daarover wil ik het ook met u gaan hebben in de dienst van aanstaande zondag.

Leidraad daarbij zijn woorden uit Prediker.

Prediker...?, denkt u misschien. Dat is toch die man van 'alles is ijdelheid'?

Moet die ons de weg wijzen...?

We zullen het zien...

Van harte welkom!

Ds. Riemer Faber, Aalten

Diaconie

Het NASF = Nederlands Albert Schweitzer Fonds. De opbrengst van de collecte van a.s. zondag 12 januari is voor dit fonds bedoeld. Het bestaat vanaf 1976 en ondersteunt kleinschalige projecten in Afrika. Zoals een nieuwe waterput, verbeteren van de gezondheidszorg en van de levensomstandigheden, prenatale zorg, verzorgen van vaccinaties, tegen uitsluiting homo's, snoezelkamers voor gehandicapten. Mensen opleiden zodat eigen dorpsbewoners het werk kunnen doen, als de eerste hulpverleners vertrokken zijn.



Albert Schweitzer, wie kent de naam niet: "Geluk is het enige wat zich verdubbelt als men het deelt." Laten wij deze zondag delen en een gift geven in de collectezak of via NL37RABO0311052878 t.n.v. collecten diaconie m.v.v. NASF.

5 januari collecteerden we voor Artsen zonder Grenzen. U gaf € 431,55 waarvoor onze dank en een hartelijke groet, Ank

Kerkbalans

A.s. zondag zullen we tijdens de eredienst de kerkklok luiden als start van de actie kerkbalans.

Meer dan 60 vrijwilligers gaan volgende week op pad om brieven rond te brengen en weer op te halen voor uw bijdrage aan onze gemeente. En ruim 160 gemeenteleden worden hiervoor digitaal benaderd. Het thema is "Geef vandaag voor de kerk van morgen".

We hopen dat we weer op uw steun mogen rekenen.

Namens de Financiële commissie,
Rien Oosterveen



Orde van dienst 12 januari

Vorbereiding

Welkom door de ouderling van dienst

Orgelspel en moment van stilte

Aanvangslied: Psalm 100: 1, 3 en 4
(*Juich Gode toe, bazuin en zing...*)

Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 280: 1, 2, 3, 6 en 7
(*De vreugde voert ons naar uw huis*)

Gebed om ontferming

Zingen: Lied 286: 1 en 3
(*Waar de mensen dwalen in het donker*)

Dienst van het Woord

Gebed bij de opening van het Woord

Eerste Schriftlezing: Prediker 11: 1 - 6

Zingen: Lied 718: 1 en 4
(*God die leven hebt gegeven*)

Tweede Schriftlezing: Efeziërs 3: 14 - 21

Zingen: Lied 273: 1, 2 en 4
(*Loof God die zegent al wat leeft*)

Overdenking

Orgelspel

Zingen: Lied 968: 1, 2 en 4

Geloofsbelijdenis

Zingen: Lied 969
(*In Christus is noch Oost noch West*)

Dienst van gebeden en gaven

Bericht van overlijden
Zingen Lied 961 (*Niemand leeft voor zichzelf*)

Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader

Mededelingen door ouderling van dienst en diaconen + Collecte

Slotlied: Lied 418
(*God, schenk ons de kracht*)

Heenzending en zegenbede
(*Gezongen Amen*)

Bericht van overlijden

Op woensdagavond 8 januari jl. is Fransje Bartelds-van de Poel overleden. Zij is 95 jaar oud geworden. Fransje woonde nog zelfstandig aan de burgemeester Dekkerstraat. Fransje kwam afgelopen vrijdag ongelukkig ten val en moest worden opgenomen in Sutphene. De afgelopen tijd was het voor haar niet altijd meer mogelijk om de kerk te bezoeken, maar ze was er altijd "online" bij. We zullen deze lieve dame met haar heldere humor, haar dappere en gelovige opgewektheid, haar liefde voor de zang en haar betrokkenheid voor de gemeente missen.

Fransje zal vanuit onze kerk worden uitgedragen. De dankdienst voor haar leven zal worden gehouden op woensdag 15 januari om 10.30 uur in de Pancratiuskerk.

We wensen haar kinderen, haar kleinkinderen en achterkleinkinderen, familie en vrienden alle sterkte en troost toe in de tijd die komt.

Ds. Afke Boezewinkel

Gezamenlijke maaltijd

Ook in het nieuwe jaar gaan we gewoon weer door met de gezamenlijke maaltijden in onze kerk. A.s. dinsdag 14 januari is de eerste van dit jaar en we proberen er weer wat gezelligs van te maken. U kunt zich nog opgeven via de gele lijst in de kerk of bij mij.

Van harte welkom dus om 18.00 uur in de Pancratius kerk.

Hartelijke groeten Gerda Grevers tel. 562889

Wandbord gerestaureerd

Dop Hegger heeft de (werk)handschoen opgepakt na een oproepje om het wandbord, dat aan de voorgevel bij de toren hangt, weer te restaureren.

Dank daarvoor!



voor



na

Facebook PG Brummen

Wist u dat we ook een facebookpagina hebben?

Klik op het blauwe facebooklogo in deze nieuwsbrief.



Over de nieuwsbrief

Kopij inleveren voor donderdagavond 18 uur bij onderstaand mailadres.

Verzending en administratie: Hetty Wijman
Aan- of afmelden kan door een mail te sturen naar: nieuwsbrief@pknbrummen.nl



Zondag 12 januari 2025

Zondag 12 januari zal in de Kerkdienst van Hall en Voorstonden voorgaan Dhr. H. Dijkman uit Vorden.

De organist is Hans Aantjes uit Hall.

De Dienst begint om 10.00 uur.

Na afloop van de Dienst is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee.



Kerkbalans



Actie Kerkbalans 2025: we vragen u ook voor komend jaar bij te dragen. Zodat we ook in 2025 een levende kerk zijn, in Hall en Voorstonden.

Ook in deze periode waarin we hopen en verwachten dat de fusie met de Protestantse gemeente van Brummen tot stand komt.

In de periode tussen 11 en 25 januari kunt u de envelop verwachten, die daarna ook weer wordt opgehaald. Bij voorbaat hartelijk dank!

De kerkrentmeesters.

Orde van dienst 12 januari

Liturgie:

Lied: 213: 1 en 3

Votum en Groet

Lied: 213: 4 en 5

Gebed om ontferming

Woord van troost

Lied: 968: 4 en 3

Gebed om de Heilige Geest

Bijbellezing: 1 Cor. 15 vers 19 t/m 23

Lied 723: 2

2e Lezing: Openb. 1 vers 4 t/m 8

Lied: 747: 4 en 5

Overdenking

Lied: 802: 1 en 4

Dankgebed

Collectes: De diaconale collecte is bestemd voor Dr. Venis

Tweede collecte is bestemd voor de Kerk.

Slotlied: 425

Zegen



Agenda Hall en Voorstonden



AGENDA

Dinsdag 14 januari

De Wheme

10.00 – 12.00 uur Koffiedrinken met een praatje
(org. Ouderenwerk Hall)

Ludgeruskerk

14.00 uur Kerkenraad

Woensdag 15 januari

Dorpsstraat 46

12.00 – 13.30 uur Lunchpraat
Opgeven uiterlijk dinsdag 14 januari

Donderdag 16 januari

De Wheme

10.00 – 11.30 uur Verjaardagsvisite 75+
Voor wie een uitnodiging heeft ontvangen.

Ludgeruskerk

Géén ochtendgebed en open kerk.
19.00 – 20.30 uur Kerkkoor

Kerkasiel Kampen

De protestantse wijkgemeente Open Hof in Kampen biedt vanaf 21 november 2024 kerkasiel aan de familie Babayants. Kerkasiel houdt in dat er een doorlopende kerkdienst wordt gehouden, 24/7. De voorgangers doen dit op vrijwillige basis en zijn vrij in de invulling van de uren. Ze zijn afkomstig uit het hele land en uit verschillende kerkverbanden. Op persoonlijke titel zal ik met regelmaat een blok van 2 uur vullen. In januari op zaterdagmiddag 18 en woensdagmiddag 29 januari. Heeft u interesse om mee te gaan, laat het me dan weten. Het wordt zeer gewaardeerd wanneer gemeenteleden meekomen. Meer informatie: <https://kerkasielkampen.nl/>

Jolanda Aantjes

Facebook PG Hall en Voorstonden

Wist u dat we ook een facebookpagina hebben?

Klik op het blauwe facebooklogo in deze nieuwsbrief



Over de nieuwsbrief

Kopij inleveren voor donderdagavond 18 uur bij onderstaand mailadres.

Verzending en administratie: Hetty Wijgman
Aan- of afmelden kan door een mail te sturen naar: nieuwsbrief@pknbrummen.nl