



## Donderdag Hemelvaart

Hemels



Wie zendt ons deze tedere handkusjes als veertjes zo lief en licht uit de hemel? Ze hangen als kleine parachuutjes van de vrede boven de bomen van Brummen. Zouden ze van onze lieve Heer komen? Ik geloof van wel. Hemelvaartsdag 2026; we gedenken dat Jezus opgenomen werd in de hemel. Zoveel gedaan, zo veel meegemaakt. Zo veel mensen aangeraakt met zijn tedere ontferming en zijn krachtige mededogen. Zoveel mensen opgebeurd en op doen staan. En nu, nu moesten wij en moesten zij op pad met die woorden en met die daden van onvoorwaardelijke liefde en machtig mooie vergezichten. De hemel op de aarde! We gaan het vieren.

Om 09.15 staan de kerkdeuren open voor kloekmoedige wandelaars, fietsers en andere ochtendmensen. Er staan koffie en thee gereed en er zal ook iets lekkers bij geserveerd worden. Om 10.00 uur gaan we kijken naar de prachtige foto's die gemeenteleden hebben ingezonden en luisteren we naar het Hemelvaartsatorium van J.S. Bach (BWV 11). Tussen de verschillende delen door zullen we uit de bijbel lezen, een gebed uitspreken en ik houd een kleine korte overdenking. Na de viering drinken we deze keer geen koffie; dat doen we voorafgaande aan de dienst.

Allen van harte welkom op 14 mei aanstaande!

Ds. Afke Boezewinkel

*Onvoorstelbaar naamloze, jij die bekleed werd en omkleed met zoveel namen waar niemand meer van weet of weten wil, laat soms me even merken dat je er bent, niet in een blinkend inzicht, bliksemflits, maar als een lichtheid in mij ademend.*

Hans Andreus dichtte het zo mooi en onvergetelijk nabij-juist als we gedenken dat het lijkt alsof er een afstand komt tussen de vriend die Jezus voor de mensen en de mensheid wil en wilde zijn. Maar is die afstand er ook? Is die afstand niet ook nodig? Zoals een ouder die het kind voor het eerst op het fietsje wiebelend, zwiepend, loslaat. En dan ziet: de balans komt er. Je houdt je hart vast. De grond is hard en vallen doet zo'n zeer....maar ze kan het, hij kan het. Je bent zelf met haar mee gerend, zadel vast, je hebt zelf tegen hem geroepen: Stuur recht!

Misschien daarom het dauwtrappen? Ik verzin het nu ter plekke....

## Orde van dienst hemelvaart

Woord van welkom en introductie

### Openingskoor:

Lobet Gott in seinen Reichen, *Loof God in zijn rijk*  
Preiset ihn in seinen Ehren, *Prijs hem in zijn eer,*  
Rühmet ihn in seiner Pracht! *Roem hem in zijn pracht!*  
Sucht sein Lob recht zu vergleichen, *Probeer zijn lof recht te doen*

Wenn ihr mit gesamten Chöre, *als u met alle koren*  
Ihm ein Lied zu Ehren macht! *een lied zingt tot zijn eer!*

### Lezen uit de bijbel: Lucas 24: 28 - 52

### 2. Recitatief Evangelist (T)

Der Herr Jesus hub seine Hände auf '  
*Jezus hief zijn handen op*  
und segnete seine Jünger,  
*en zegende zijn discipelen,*  
und es geschah, da er sie segnete,  
*en terwijl hij hen zegende,*  
schied er von ihnen.«  
*ging hij van hen heen.'*

## Lezen uit de bijbel: Psalm 47 bewerking Karel Eykman

### 3. Recitatief (B)

Ach, Jesu, ist dein Abschied schon so nah?

*Ach Jezus, is uw afscheid al zo dichtbij?*

Ach, ist denn schon die Stunde da,

*Ach, is het uur al aangebroken*

da wir dich von uns lassen sollen?

*dat wij u moeten laten gaan?*

Ach, siehe, wie die heißen Tränen

*Ach, zie hoe de hete tranen*

von unsern blassen Wangen rollen,

*van onze bleke wangen rollen,*

wie wir uns nach dir sehnen,

*hoe wij naar u verlangen,*

wie uns fast aller Trost gebracht.

*hoe ons bijna alle troost ontbreekt,*

ach, weiche doch noch nicht!

*ach, verlaat ons toch nog niet!*

### 4. Aria (A)

Ach bleibe doch, mein liebstes Leben,

*Ach, blijf toch, mijn liefste leven,*

Ach fliehe nicht so bald von mir!

*Ach, vlucht niet zo snel van mijn weg!*

Dein Abschied und dein frühe Scheiden

*Uw afscheid en uw vroege vertrek*

bringt mir das allergrößte Leiden,

*brengen mij groot verdriet,*

ach ja, so bleibe doch noch hier;

*ach ja, blijft toch nog hier,*

sonst werd ich ganz von Schmerz umgeben.

*anders word ik geheel door pijn omsloten.*

### Gebed

*Meditatieve woorden*

### 5. Recitatief Evangelist (T)

Und ward aufgehoben zusehends

*'En hij werd voor hun ogen opgeheven*

und fuhr auf gen Himmel,

*en voer ten hemel,*

eine Wolke nahm ihn.

*een wolk nam hem weg*

weg vor ihren Augen,

*zodat ze hem niet meer zagen,*

und er sitzt zur rechten Hand Gottes.

*en hij zit aan de rechterhand van God.'*

### 6. Koraal

Nun lieget alles unter dir,

*Nu ligt alles onder u,*

dich selbst nur ausgenommen;

*uitgezonderd uzelf;*

die Engel müssen für und für

de engelen moeten u voortdurend

dir aufzuwarten kommen.

*komen bedienen.*

Die Fürsten stehn auch auf der Bahn

*Ook de vorsten staan gereed*

und sind dir willig untertan;

*en zijn u gewillig dienstbaar;*

Luft, Wasser, Feuer, Erden

*lucht, water, vuur en aarde*

muß dir zu Dienste werden.

moeten u dienen.

### beluister: Koopman

*Meditatieve woorden*

### 7a. Recitatief Evangelist (T)

Und da sie ihm nachsahen

*En terwijl zij hem nakeken*

gen Himmel fahren,

*terwijl hij ten hemel voer,*

siehe, da stunden bei ihnen.

*zie, daar stonden twee mannen bij hen*

zwei Männer in weißen Kleidern, welche auch sagten:

*in witte gewaden, die zeiden:*

Ihr Männer von Galiläa,

*O mannen van Galilea,*

was stehet ihr und sehet gen Himmel?

*wat staan jullie naar de hemel te kijken?*

Dieser Jesus, welcher von euch ist aufgenommen

*Deze Jezus, die uit jullie midden is opgenomen*

gen Himmel, wird kommen,

*in de hemel, zal terugkomen*

wie ihr ihn gesehen habt gen Himmel fahren.

*zoals jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.'*

## 7b. Recitatief

Ach ja! so komme bald zurück:

*Ach ja, kom snel terug:*

tilg einst mein trauriges Gebärden,  
*maak een einde aan mijn droevige gedrag,*  
sonst wird mir jeder Augenblick  
*anders haat ik elk ogenblik*  
verhaßt und Jahren ähnlich werden.  
*en lijkt het wel jaren.*

## 7c. Recitatief Evangelist (T)

Sie aber beteten ihn an, '

*Maar zij aanbaden hem,*

wandten um gen Jerusalem von dem Berge,

*draaiden zich om naar Jeruzalem*

der da heißet der Ölberg,

*vanaf de Olijfberg,*

welcher ist nahe bei Jerusalem

*die dichtbij Jeruzalem ligt,*

und liegt einen Sabbater-Weg davon,

*op een sabbatsreis afstand;*

und sie kehrten wieder gen Jerusalem

en ze keerden terug naar Jeruzalem

mit großer Freude.

*met grote vreugde.'*

## 8. Aria

Jesu, deine Gnadenblicke

*Jezus, uw genadige blikken*

kann ich doch beständig sehn.

*kan ik immers voortdurend zien.*

Deine Liebe bleibt zurücke,

*Uw liefde blijft hier achter,*

daß ich mich hier in der Zeit

*zodat ik hier in deze tijd*

an der künftgen Herrlichkeit

*van de toekomstige heerlijkheid*

schon voraus im Geist erquicke,

*bij voorbaat al in de geest geniet,*

wenn wir einst dort vor dir stehn.

*wanneer wij eens daar voor u zullen staan.*

**Slotgebed, heenzending en zegenbede**

## 9. Koor

Wenn soll es doch geschehen,

*Wanneer zal het toch gebeuren,*

enn kömmt die liebe Zeit,

*wanneer komt die dierbare tijd*

daß ich ihn werde sehen

*dat ik hem zal zien*

in seiner Herrlichkeit?

*in zijn heerlijkheid?*

Du Tag, wenn wirst du sein,

*O dag, wanneer zul je komen,*

daß wir den Heiland grüßen,

*waarop wij de Heiland begroeten,*

daß wir den Heiland küssen?

*waarop wij de Heiland kussen?*

Komm, stelle dich doch ein!

*Kom, breek toch aan!*

## Zegenbede



## Zondag 17 mei

Zondag “weeskind” -zondag Exaudi- de eerste zondag na de hemelvaart. Jezus belooft dat Hij ons niet als wezen achter zal laten op deze wereld. Hij zal de Trooster, de Geest zenden. Nou en dat is geen overbodige luxe, want deze zondag “Exaudi” ontleent haar naam aan de kreet van koning David die in de Psalm (27) roept: “Hoor hoe ik luid roep, wees mij genadig en antwoord mij. Ik zoek Uw aangezicht, verberg Uw aangezicht niet voor mij.” Oftewel: Hoor mij. Hoor mij mens in deze wereld. En dan als een troostrijke melodie daardoorheen geweven de woorden van Jezus: “Ik láát jullie niet alleen, ik láát jullie niet aanmodderen!” Dat is zondag Exaudi. Welkom bij de viering. Aanvang 10.00 uur. Theo Meurs bespeelt het orgel.

Afke Boezewinkel

## Orde van dienst zondag

Orgelspel

Woord van Welkom

Orgelspel

Stilte

**Zingen: NLB 666: 1, 2 op melodie NLB 441**

Bemoediging en groet

**Zingen: NLB 670: 6, 7**

Gebed

**Zingen NLB 263: 2, 3**

Eerste Schriftlezing: Psalm 126 in de bewerking van Karel Eykman

**Zingen: NLB 126 A**

Tweede Schriftlezing: Johannes 17: 1-13; 24-26

**Zingen: NLB 838: 1, 2**

Overdenking

Orgelspel

Mededelingen Diaconie & Ouderling van Dienst

Collecte

**Slotlied: NLB 978: 1, 2, 3, 4**

Heenzending en zegenbede

Uitgesproken Amen

Orgelspel

## Diaconie zondag 17 mei

NOODHULP

Wat nu? Want waar is die nood? En welke nood? Het regent en waait, de zon schijnt uitbundig, ons huis is warm, de koelkast staat vol, de kelder is nog lang niet leeg, onze pinpas heeft nog voldoende saldo, altijd nog wel ergens contanten, welk brood zal ik nemen, heerlijk die verse aardbeien, vanavond een smakelijke maaltijd, soms weet je haast niet wat je moet kiezen!

En als het echt niet meezit helpt een instantie of een diaconie: dus waar is nood??

In Oekraïne, Soedan, Gaza, Syrië, Libanon en hier en daar ... nood, grote nood.

Nauwelijks eten, nauwelijks drinken, geen toilet, geen bed, geen dak boven je hoofd, maar een tent, geen onderwijs, bergen afval en ook geen dokter als je ziek bent. Waar is mijn vader, mijn moeder, broer, zus, de hond, de kat? Zoveel kinderen, zoveel grote mensen en dieren in angst voor bommen en drones, de sirenes...

Genoeg! Ik doe de tv uit, wil het niet meer horen of zien. Ik wil alleen nog maar geven in de collectezak of overmaken naar NL37RABO0311052878 t.n.v. Collecten Diaconie m.v.v. noodhulp of via de QR-code. Misschien de enige manier om iets te kunnen betekenen.



Dank voor de opbrengst van collecte Epafra: € 249,65!

Hartelijke groet, Ank

## Van de kerkenraad

### Rectificatie

Vorige week stond er in deze nieuwsbrief een ‘save the date’ voor het afscheid van ds. Afke Boezewinkel. Per abuis stond hierbij genoemd 14 juli. Dat moet natuurlijk zijn zondag 12 juli. De commissie is inmiddels druk bezig met de voorbereidingen om Afke een warm en onvergetelijk afscheid te geven. Noteer deze datum alvast in uw agenda!

## Gemeenteavond 19 mei

Ook nog even een reminder voor deze gemeenteavond op dinsdag 19 mei. De avond begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) en vindt plaats in de kerk. Tijdens deze avond praten wij u bij over diverse onderwerpen die onze gemeente raken en gaan we daarover ook graag met u in gesprek.

## Geboorte

De vlaggen gingen uit, wimpels, zon, feest. En zoooo terecht! Marije van Hierden en Gerwin Hulshof (De Dele 30) kregen een prachtige dochter: Renske! En Maarten kreeg een zusje. 27 april is een bijzondere dag en voortaan gaan de vlaggen in Brummen en Leuvenheim zeker ook uit voor Renske. Van harte gelukgewenst!



## Sterkte voor eindexamen

Aan alle eindexamenkandidaten

Ploeter de ploeter. Maar geloof in jezelf. Ook als 't even niet meezit. Balen. Stomme vragen. Onzeker. Of juist fluitje van een cent. Iets in jou kan er iets moois van maken! Ook al lukt het misschien soms niet meteen. Het is met het zoeken naar diamanten of andere hele mooie edelstenen ook af en toe een toer om te vinden wat je zoekt. Maar dan ....kan je stralen. Shinen heet dat tegenwoordig. Het zit in je.

Alle moed en sterkte (ook voor de gezinnen die een eindexamenkandidaat in hun midden hebben)!

Afke Boezewinkel

## Collecteren met de kerkapp

Steeds meer gemeenteleden maken inmiddels gebruik van onze nieuwe kerkapp. Via deze app kunt u eenvoudig op de hoogte blijven van nieuws, agenda-items en activiteiten binnen onze gemeente. Ook het geven aan collectes en doelen kan voortaan gemakkelijk via de app.

Op de afbeelding hieronder ziet u het scherm van het onderdeel 'Geven'. Bovenin staat uw persoonlijke saldo. Dit saldo kunt u zelf opwaarderen via de knop 'Opwaarderen'. U kunt dit vergelijken met het kopen van collectebonnen. De app houdt dit allemaal automatisch bij en – als u dat wilt – kunt u een overzicht uitdraaien voor de belastingdienst.

Wanneer u voldoende saldo heeft, kunt u tijdens of buiten de dienst eenvoudig een bijdrage geven aan een collecte of speciaal doel.

U ziet als voorbeeld de collecte voor Kinderthuis Namibië. Met de "plus- en minknop" kunt u het bedrag verhogen of verlagen. Onderaan bevestigt u uw gift met de knop 'Geef'. Het bedrag wordt daarna direct van uw saldo afgeschreven. Het systeem werkt veilig, eenvoudig en snel. Zo kunt u ook zonder contant geld gemakkelijk bijdragen aan de collectes van onze gemeente en aan andere doelen die wij ondersteunen. Tijdens de gemeenteavond van 19 mei geven we een korte uitleg en demonstratie van de kerkapp. Uiteraard is er dan ook gelegenheid om vragen te stellen of hulp te krijgen bij het installeren en gebruiken van de app.



## Website PG Brummen

Voor extra informatie, meevieren van een dienst en achtergronden verwijzen wij graag naar onze website (link hieronder)

[Website PG Brummen](#)

U kunt via deze site ook op YouTube komen om onze kerkdiensten te bekijken via onze stream.

## Facebook PG Brummen

Wist u dat we ook een facebookpagina hebben?

Klik op het blauwe facebooklogo in deze nieuwsbrief.



## Over de nieuwsbrief

Kopij inleveren voor donderdagavond 18 uur bij onderstaand mailadres.

Er worden alleen bijdrages geplaatst die betrekking hebben op de kerk of kerkleden.

Redactieleden: Inge Rekers en Remco Jeronimus

Verzending en administratie: Hetty Wijgman

Aan- of afmelden kan door een mail te sturen naar: [nieuwsbrief@pknbrummen.nl](mailto:nieuwsbrief@pknbrummen.nl)

An advertisement for the 'Kerkapp' app. On the left, the text reads 'Onze eigen Kerkapp is er!' followed by 'Download de app door de QR-code te scannen'. Below this is a QR code and two buttons for 'Google Play' and 'App Store'. On the right, a hand holds a smartphone displaying the app's interface, which includes a header with 'Kerkapp' and several colorful icons, and a main content area with text and a photo of a church interior.



## Zondag 17 mei

Zondag 17 mei zal in de Kerkdienst van Hall en Voorstonden voorgaan Dhr. Dijkman uit Vorden.

De organist is Kees Vos uit Velp.

De diaconale collecte is bestemd voor stichting mensenkinderen oost Europa.

De tweede collecte is bestemd voor de Kerk.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee.

## Orde van dienst 17 mei

Orgelspel

Mededelingen

**Zingen: Ps. 42 vers 1 en 3**

Votum en groet

**Zingen: Ps. 98 vers 1**

Gebed om ontferming

Woord van bemoediging: Hand. 1 vers 9 t/m 11

**Zingen: Lied 904 vers 3 en 5**

Gebed om de Heilige Geest

Bijbellezing: Joh. 21 vers 1 t/m 8

**Zingen: Lied 213 vers 1, 4 en 5**

Overdenking: Markus 16 vers 3 en 7

**Zingen: 663 vers 1 en 2**

Dankgebed-voorbeden- stilgebed-Onze Vader

Collecte

**Slotlied: 747 vers 1, 5 en 8**

Zegen



## Pastors' mijmeringen

*Waar houd ik mij mee bezig? Via deze column maak ik je deelgenoot.*

Ik ben nu op vakantie, volgende keer meer!

## Vakantie

Vanaf 10 mei tot en met 17 mei heb ik vakantie. In die tijd kan er, wanneer dat nodig is, contact op worden genomen met dominee Loes Kraan (0630190322) of dominee Afke Boezewinkel (0682423546).

## Hemelvaart

Dit jaar vieren we op donderdag 14 mei de Hemelvaart van de Heer. Het is een goede gewoonte om dit in gezamenlijkheid te doen met de kerken van Klarenbeek-Voorst-Wilp. We komen deze dag samen in de 'vernieuwbouwde' kerk van Voorst. De viering begint om 9.30 uur en dominee Hanneke Diermanse gaat daarin voor. Na afloop is er volop ruimte voor ontmoeting, een fietstocht of autopuzzelrit. Als afsluiting is er een lunch. Op de website van de kerk aldaar staat: *'droog weer zou fijn zijn, maar een zonnig humeur zeker zo belangrijk'*. Nou, dat kun je de Hallse gemeenteleden wel toevertrouwen. Een mooie dag toegewenst!

## Pinksteren

Tien dagen na Hemelvaart is het zover: we vieren Pinksteren. Een feest! Daarom maken we er ook een feestelijke viering van. Het koor 'Zingt den Heer', met Maarten Romkes als dirigent, uit Voorst komt zingen. Er zijn prachtige liederen uitgekozen die zij ten gehore brengen. Verder ben ik nog wat aan het nadenken over de invulling van de dienst. En, net als altijd: wanneer wij er met elkaar zijn, is het sowieso feestelijk ☺.

## In gesprek

De opleiding theologie die ik volg, wordt voor een groot gedeelte ingevuld door praktijkervaringen. De afgelopen jaren heb ik hier in de kerk van Terwolde-De Vecht vorm aan gegeven. Aangezien ik nu in Hall & Brummen aan het werk ben, is het een logisch gevolg dat ook deze praktijkopdrachten hier worden ingevuld.

## Agenda Hall en Voorstonden



### De Wheme

#### Dinsdag

**10.00 – 12.00 uur** Koffieochtend met een praatje  
(org. ouderenwerk Hall)

### Website PG Brummen

Voor extra informatie, meevieren van een dienst en achtergronden verwijzen wij graag naar onze website (link hieronder)

#### Website PG Brummen

U kunt via deze site ook op YouTube komen om onze kerkdiensten te bekijken via onze stream. (diensten in Brummen)

### Over de nieuwsbrief

Kopij inleveren voor donderdagavond 18 uur bij onderstaand mailadres.

Er worden alleen bijdrages geplaatst die betrekking hebben op de kerk of kerkleden.

Redactieleden: Inge Rekers en Remco Jeronimus

Verzending en administratie: Hetty Wijgman  
Aan- of afmelden kan door een mail te sturen naar: [nieuwsbrief@pknbrummen.nl](mailto:nieuwsbrief@pknbrummen.nl)

Nu is het de bedoeling om met een klein groepje een gesprek te voeren naar aanleiding van een gehouden preek. Het is mijn bedoeling om dat in de week na Pinksteren te doen zodat we met elkaar kunnen nadenken over die gehouden overdenking. Het is een open gesprek waarvoor geen speciale kennis of achtergrond nodig is. Eigenlijk draait het om de volgende vragen: wat heb je gehoord tijdens de overdenking, wat sprak je wel of niet aan, welke gedachten kwamen er bij je op? Iedereen kan hieraan meedoen en het is een laagdrempelig gesprek. Ik zou het fijn vinden wanneer dit doorgang kan vinden en zie uit naar een fijne ontmoeting.

Je mag mij gewoon aanspreken of een berichtje sturen/bellen wanneer je mee wilt doen.

### Verjaardagsvisite

Alle gemeenteleden van 75 jaar en ouder, die in de eerste vier maanden van dit jaar jarig zijn geweest, zijn persoonlijk uitgenodigd voor de 'verjaardagsvisite' op donderdagochtend 21 mei. Iedereen mag ook een introduc e meenemen, gezellig! Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Je kunt je opgeven bij Janny de Jong (0614435067). Graag voor maandag 18 mei.

### Gemeenteavond

In de Pancratiuskerk in Brummen vindt op dinsdagavond 19 mei (19.30 uur) een gemeenteavond plaats. Allerlei onderwerpen, die ook de gemeenteleden van Hall-Voorstonden aangaan, zullen worden besproken. Iedereen is van harte welkom! Is vervoer een probleem? Je mag mij (Maurits) altijd contacteren, dan kom ik je ophalen.

### Contactgegevens Maurits

De gegevens die ik als pastor gebruik, zijn: [pastor@hallsekerk.nl](mailto:pastor@hallsekerk.nl) / 0634741456. Op vrijdag ben ik niet bereikbaar vanwege mijn opleiding aan de Christelijke Hogeschool Ede.

Maurits van Els cker