



Zondag 31 mei

Komende zondag, de zondag na Pinksteren, wordt ook wel zondag Trinitatis genoemd,

Zondag van de Drie-eenheid. We hebben de grote feesten gevierd:

Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren; deze zondag van de Drie-eenheid zou je kunnen zien als een soort slotakkoord. Alles wat we nodig hebben, is ons verkondigd en nu worden wij de wereld ingestuurd om vruchtbaar te maken wat we gehoord en geleerd hebben.

De Evangelielezing voor a.s. zondag is dan ook uit het evangelie naar Mattheüs, hoofdstuk 28:16-20.

Jezus neemt afscheid van zijn leerlingen en geeft ze zijn laatste opdracht mee: 'Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie heb opgedragen'.

Vorige week hebben we Pinksteren gevierd. Pinksteren wordt wel gezien als de geboorte van de kerk en het begin van de zending. Maar zending dat is niet meer vanzelfsprekend; we horen er nog weinig over en we voelen ons er eerder verlegen mee. Liever spreken we over dialoog dan over zending.

Toch is daar die opdracht van de verrezen Heer. Een goede gelegenheid om daar eens met elkaar over na te denken.

We lezen ook uit Handelingen. Paulus die in Athene het gesprek aangaat met een aantal filosofen. Hoe pakte hij dat aan en had hij succes?

Graag ontmoet ik u zondag om over deze dingen en over de waarheidsvraag met elkaar na te denken.

Hartelijke groet,

Fini van Zoelen

Orde van dienst 31 mei 2026

- zondag van de Drie-eenheid –

Welkom door de ouderling van dienst

Orgelspel

Stilte

Lied van de intocht: lied 975:1,2,3

Groet en bemoediging:

v.: In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij u:

a.: Amen

v.: Onze hulp is in de Naam van de Heer

a.: die hemel en aarde gemaakt heeft.

v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.: en nooit loslaat wat Hij eenmaal begon.

Kinderen komen naar voren. Steken de kaars aan en gaan naar hun eigen viering: kinderfeest van liefde en vrede

Gebed om ontferming

Glorialied: lied 305

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schriften

1e lezing: Handelingen 17:16-34

Lied 825:3,4,5,7

2e lezing: Mattheüs 28:16-20

Lied 333 (2x)

Verkondiging

Orgelspel - Lied 689

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Voorbeden, **gezongen acclamatie: 367e**

Stil gebed....

Onze Vader

Mededelingen door de diaconie en door de ouderling van dienst

Kinderen komen terug en vertellen over wat ze gedaan hebben.

Ze zingen twee liedjes:

Lied: Make a beautiful noise

*Make a beautiful noise,
make a beautiful noise,
make a beautiful noise
unto the Lord.(2x)*

Refrein:

*He is worthy of our praise,
He is worthy of our praise,
so make a beautiful noise
unto the Lord.(2x)*

Maak een vrolijk geluid voor de Heer

*Of je thuis bent, of buiten op straat
Maak een vrolijk geluid voor de Heer
met de bel van je fiets op de maat
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij
Doe je mee, want ook jij hoort erbij
Zing en fluit
Roep het uit
Maak een vrolijk geluid voor de Heer*

Heenzending en zegen, gezongen amen

Slotlied: lied 978

Diaconie

De Herberg: een gastvrije plek waar mensen tijdens een moeilijke periode in hun leven terecht kunnen om te werken aan herstel en energie opdoen om weer vol goede moed terug te keren naar het dagelijks leven om de draad weer op te pakken.



Rust in zichzelf, vertrouwen in de ander en kracht putten uit het geloof. De Herberg, een gastvrije plek!

Uw gift mag in de collectezak, of u maakt over naar NL37RABO0311052878 Collecten Diaconie of u geeft via de QR-code.

Voor Artsen zonder Grenzen werd het even zomer tijdens hun gezwog, want wij ontvingen voor hen € 655,45 !!!

Hartelijk dank en groet, Ank



Pinsterfestival rond de kerk

1e Pinksterdag tijdens de kunstmarkt bleef de kerk na de viering open voor mensen die graag even een kerk binnen lopen, zeker op zo'n drukke, warme dag. Echtparen, alleengangers, jong en oud, zo'n 90 personen lopen de kerk binnen, stil of met vragen, schreven iets op, brandden een kaarsje! De vrijwilligers die de mensen ontvingen waren dankbaar en ontroerd.

Dank dat jullie er waren en dit weer mogelijk maakten!!!

2e Pinksterdag werd de Amnesty-kraam weer opgezet op de Brummense marktdag. Handtekeningen verzamelen voor twee vrouwen die gevangengenomen zijn en een doodvonnis dat hen boven het hoofd hangt. Zonder reden opgepakt, geen eerlijk proces. Hoop gevestigd op mensen die tekenen voor hun vrijlating. 390 handtekeningen!! En met de verkoop van 2e hands spulletjes kunnen we ook nog € 265,- overmaken naar Amnesty.

Ook hier blijve vrijwilligers die een prachtige dag hadden!!

Woensdag 10 juni tussen 10.00 en 12.30 uur gaan kerkenraadsleden de kerk een extra poetsbeurt geven. Koster David Heezen wil dat ploegje graag uitbreiden met vrijwilligers die ook wel een paar uur mee willen helpen. Weet u welkom!!!

Schoonmaak 10 juni

Woensdag 10 juni tussen 10.00 en 12.30 uur gaan kerkenraadsleden de kerk een extra poetsbeurt geven. Koster David Heezen wil dat ploegje graag uitbreiden met vrijwilligers die ook wel een paar uur mee willen helpen. Weet u welkom!!!

Al jaren zijn er 3 vaste vrijwilligers die helpen bij het schoonhouden van de kerk.

Het is ronduit geweldig dat dit altijd maar weer als vanzelfsprekend gedaan wordt, zonder woorden, zonder groot vertoon.

Heel veel dank jullie drie!!!

Afscheid Joop Nijenhuis



Afgelopen zondag namen we in de dienst afscheid van Joop Nijenhuis als dirigent van onze cantorij. Maar liefst 32 jaar heeft Joop zich met grote toewijding ingezet voor de kerkmuziek binnen onze gemeente.

In al die jaren stonden voor hem niet alleen de muziek en de zang centraal, maar vooral ook de boodschap van de liederen en teksten. Met veel zorg gaf hij vorm aan vieringen, in het bijzonder rond de hoogtijdagen zoals Pasen. Daarbij wist hij steeds weer vernieuwing te brengen, gemeentezang te begeleiden en ook andere muzikanten en projectkoren bij de vieringen te betrekken.

Tijdens de dienst werd stilgestaan bij zijn enorme inzet en betrokkenheid in de afgelopen decennia. Namens de gemeente en de kerkenraad werd Joop bedankt voor alles wat hij voor de cantorij en onze geloofsgemeenschap heeft betekend. Een afscheid van de cantorij zelf volgt nog. Als blijk van waardering ontving hij bloemen en klonk een warm en welverdiend applaus.

Wij wensen Joop alle goeds toe voor de toekomst en hopen hem nog vaak in ons midden te mogen ontmoeten.



Elvis kerkdienst 7 juni 17.00

Elvis-kerkdienst Brummen 7 juni 2026:

Crying in the Chapel!

Op zondag 7 juni 2026 zal er een speciale Elvis-kerkdienst gehouden worden in de Pancratiuskerk in Brummen.

Op 16 augustus 2026 zal het 49 jaar geleden zijn dat Elvis Presley overleed. Hij werd de eerste superster die met zijn goede looks, stem en kledingstijl de jongeren in de jaren vijftig inspireerde. Hij mengde gospel, country en rhythm and blues tot rock and roll. Met Heartbreak Hotel wist hij de jonge John Lennon, Keith Richards en Bob Dylan te inspireren. Elvis' carrière kende ups en downs: hij heeft twee jaar in militaire dienst gezeten in Duitsland, hij maakte jarenlang B-films, maar in 1968 maakte hij een comeback.

Dominee Fred Omvlee, in het dagelijks leven geestelijk verzorger in een verpleeghuis, was 22 jaar dominee bij de marine, is Elvis-fan en organiseert al ruim 24 jaar Elvis-kerkdiensten. 'Wat veel mensen niet weten is dat Elvis het liefst gospels zong, van het begin van zijn carrière tot zijn laatste concert in 1977.

Elvis groeide op in een gelovig gezin en bleef zijn leven lang zoeken naar Gods bedoeling met hem. Als mensen hem The King noemden, zei hij: 'Er is maar één King en dat is Jezus Christus.

Elvis overleed helaas al op 42-jarige leeftijd in 1977. Hij was verslaafd aan medicijnen: pillen. Die had hij leren slikken in zijn diensttijd. Hij zag er geen kwaad in. Helaas leidde het tot een ongelukkig en depressief einde aan zijn leven. Maar mijn boodschap is: zelfs al eindig je als

Elvis - verslaafd, depressief, gescheiden, te jong- je valt niet uit Gods hand, dat is genade, dat is Amazing Grace'.

In de Elvis-kerkdienst horen we het levensverhaal van Elvis met enkele van zijn grootste hits, en we horen en zingen samen veel Elvis-gospels: het is verder ook 'gewoon' een kerkdienst met toepasselijke Bijbellesing en gebed. Kom in stijl!

Muzikale begeleiding is door de band Grace.

Aanvang: 17 uur

Locatie: Pancratiuskerk Brummen



In de ochtend kerken we in Hall. Om 10 uur gaat daar ds. Jolanda Aantjes voor, al met al een mooie aanleiding om de kerkplaatsen weer eens om te wisselen!

Namens de Taakgroep Eredienst, Sietske Brouwer

Afscheid Afke Boezewinkel

Beste gemeenteleden,

Zoals al eerder bekend is gemaakt vieren we op zondag 12 juli het afscheid van ds Afke Boezewinkel.

U bent allen van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn!



Op zondag 12 juli a.s. legt ze het ambt van predikant neer. Na verbonden te zijn geweest aan kerkelijke gemeenten in Heiloo, Warffum, Curaçao, Zaltbommel, Ameland en Brummen breekt voor haar de periode van het emeritaat aan. Afke heeft te kennen gegeven dat ze het zeer op prijs stelt als u/jij er op deze, voor haar bijzondere, dag bij kunt zijn.

De kerkelijke viering, door Afke geleid, begint om 10.00 uur in de Pancratiuskerk in Brummen. Daarna zal er een informele feestelijke ontmoeting zijn in de tuin naast de kerk.

We hebben Afke leren kennen als een gedreven, bewogen en enthousiaste voorganger. U mag deze dag dan ook vrolijk en uitbundig gekleed gaan.

We willen een mooie vlaggenlijn maken.

Daarvoor vragen we u op een rechthoekig stukje stof van 15 x 20 cm (b x h) met watervaste verf of stift iets af te beelden voor Afke (een woord, een tekst, een tekening). De vlaggetjes worden ter plekke aan een lijn bevestigd, die Afke aan het einde van de dag meekrijgt. We hopen op een lange lijn.

Programma voor zondag 12 juli a.s.

09.00 uur: inloop voor koffie/thee voorafgaande aan de dienst

10.00 uur: afscheidsviering

11.30 uur: ontmoeting buiten naast de kerk met een hapje en drankje. Voor een broodje wordt gezorgd.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de feestcommissie via het emailadres van scriba Joke Waalwijk:

scriba@pknbrummen.nl

Cadeautip:



Startzondag 27 september

We kijken al even over de vakantie heen: op zondag 27 september vieren we de start van het nieuwe seizoen. De startzondag vieren we al een aantal jaren samen met de gemeenteleden uit Hall/Voorstonden. Het idee is om op een gezellige, actieve manier iets met elkaar te ondernemen, plezier te hebben met elkaar en elkaar zo beter te leren kennen. ds Loes Kraan is die zondag onze predikant en helpt mee om activiteiten en viering aan elkaar te koppelen.

In Hall is er een activiteitencommissie die mee gaat denken, wie wil er vanuit Brummen mee voorbereiden?

Als het je wel wat lijkt graag contact opnemen met Sienke Steen

gst1@xs4all.nl

Redactieleden: Inge Rekers, Remco Jeronimus
Aan- of afmelden kan door een mail te sturen naar: nieuwsbrief@pknbrummen.nl

De kerkapp is live!



Website PG Brummen

Voor extra informatie, meevieren van een dienst en achtergronden verwijzen wij graag naar onze website (link hieronder)

[website PG Brummen](#)

U kunt via deze site ook op YouTube komen om onze kerkdiensten te bekijken via onze stream.

Facebook PG Brummen

Wist u dat we ook een facebookpagina hebben?

Klik op het blauwe facebooklogo in deze nieuwsbrief.



Over de nieuwsbrief

Kopij inleveren voor **donderdagavond 18 uur** bij onderstaand mailadres.

Er worden alleen bijdrages geplaatst die te maken hebben in of rondom de kerk of -leden.

Verzending en administratie: Hetty Wijnman



Zondag 31 mei 2026

Zondag 31 mei is er geen dienst in Hall maar bent u van harte welkom in Brummen.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee

Agenda Hall en Voorstonden

De Wheme

Dinsdag

10.00 – 12.00 uur Koffieochtend met een praatje
(org. ouderenwerk Hall)



Pastors' mijmeringen

Waar houd ik mij mee bezig? Via deze column maak ik je deelgenoot.

Afgelopen weekend vierden we Pinksteren op zonovergoten dagen ('Pinkstervuur uit de hemel?').

Met het koor, de tastbare pinkstersymbolen en koffie in de kerktuin, was het een feestelijke zondag. Wat onthoud je eigenlijk van zo'n dag? Wat gaat er met je mee? In de kerk waren ook mensen die nog nooit in de kerk waren geweest of dit Hoogfeest hadden meegemaakt. Binnenkort spreek ik met een van hen, in het kader van een project op de middelbare school, erover door. Ik ben benieuwd.

Daarna moest ik snel door naar Brummen. Daar was de kunstmarkt waarvoor ik gevraagd

was om in de jury deel te nemen. Het idee is dat de kunstenaars aandacht geven aan het thema dat voor dat jaar is bedacht. Dit keer draaide het om 'respect'. Als jury gingen we vol goede moed de kunst bekijken en kunstenaars spreken. Al snel bleek dat het thema slechts enkele dagen daarvoor de deelnemers had bereikt. Nagenoeg niemand had daarom dit thema verwerkt in hun makelij. Jammer, dachten we in eerste instantie. Tot we even pas op de plaats namen en het van een andere kant gingen bekijken: wat nu als we vragen waar in de kunst het thema 'respect' zichtbaar wordt. Mensen kregen daardoor (pinkster)ruimte om hun eigen gedachten te laten gaan over wat ze zelf hadden gemaakt. Op die manier werd het uitdagend om vanuit een ander gezichtspunt te gaan kijken. Dit leverde verrassende gesprekken op. Voor de een was het lastig om iets in je werk te gaan zien wat er niet bewust in zit. Voor een ander was het een spelletje om een mooi verhaal te maken en weer iemand ging echt iets nieuws herkennen. De heilige Geest is ook niet altijd even zichtbaar. Toch mogen we erop vertrouwen dat die volop aanwezig is. Ons voorbeeld aanzet tot liefde voor God, onze naasten en de geloofsgemeenschap.

Waar ontdek jij iets van Gods Geest?



Gedicht

'de vlammen zijn gedoofd'

Op internet vond ik dit gedicht. Passend bij de dagen na Pinksteren en de nieuwe, groene, liturgische tijd in de kerk die is ingegaan (dichter onbekend).

De vlammen zijn gedoofd, de wind is gaan liggen,

de kerkenbanken weer stil, het feest is voorbij.

*Maar buiten de muren, in de straten en stegen,
waait onzichtbaar de Geest, dwars door alles heen vrij.*

Geen rood in de kerk meer, maar het groen van de velden,

het teken van leven dat doorgroeit en bloeit.

Waar wij in het alledaagse ons geloof mogen melden,

is het de Geest die ons de weg wijst en voedt.

Het feest is gevierd, nu begint de gestage,

de stille verwondering van de doordeweekse dag.

Gedragen door liefde in de nieuwe, lange dagen,

waar Gods stille aanwezigheid ons vergezellen mag.

Contactgegevens Maurits

De gegevens die ik als pastor gebruik, zijn: pastor@hallsekerk.nl / 0634741456. Op vrijdag ben ik niet bereikbaar vanwege mijn opleiding aan de Christelijke Hogeschool Ede.

Maurits van Elsäcker

Startzondag 27 september

We kijken al even over de vakantie heen: op zondag 27 september vieren we de start van het nieuwe seizoen. De startzondag vieren we al een aantal jaren samen met de gemeentelieden uit Hall/Voorstonden. Het idee is om op een gezellige, actieve manier iets met elkaar te ondernemen, plezier te hebben met elkaar en elkaar zo beter te leren kennen. ds Loes Kraan is die zondag onze predikant en helpt mee om activiteiten en viering aan elkaar te koppelen.

In Hall is er een activiteitencommissie die mee gaat denken, wie wil er vanuit Brummen mee voorbereiden?

Als het je wel wat lijkt graag contact opnemen met Sienke Steen

gst1@xs4all.nl

De kerkapp is live!



Website PG Brummen

Voor extra informatie, meevieren van een dienst en achtergronden verwijzen wij graag naar onze website (link hieronder)

[website PG Brummen](#)

U kunt via deze site ook op YouTube komen om onze kerkdiensten te bekijken via onze stream.

Over de nieuwsbrief

Kopij inleveren voor **donderdagavond 18 uur** bij onderstaand mailadres.

Verzending en administratie: Hetty Wijgman
Redactieleden: Inge Rekers, Remco Jeronimus
Aan- of afmelden kan door een mail te sturen naar: nieuwsbrief@pknbrummen.nl